



Kepenk

ESNAF VE SANATKARLAR DERNEĞİ YAYIN ORGANI
MAYIS-HAZİRAN 2016 | YIL: 11 SAYI: 64 | ÜCRETSİZ

ISSN 1306-2778



Gönül Alma Zamanı Ramazan



ESDER DÜNYA İNSANI ZİRVESİ'NDE İLGİ ODAĞIYDI

MURAT GÖZEL: "SİZ HIÇ 'SİVAS KÖFTE' YEDİNİZ Mİ?"



**Vakıf Katılım Genel Müdürü
İkrâm Göktaş:**

"Halkımızın Gösterdiği
Teveccüh, Beklediğimizin de
Üzerinde Oldu"



**SESRIC Başkanı
Musa Kulaklıkaya:**

"İslam Dünyasının
Gözü Kulağı: SESRIC"



Muhammed Ali:

"Allah'tan Zenginlik İstedim
Bana İslam'ı Verdi"



**Doğal Hayat Polikliniği
Dr. Ömer Osman Pala:**

"Tedavinin Kaynağı:
Duyan ve Hisseden Eller"

Servet, karşılıksız da **paylaşabilmek** **demek**



Bu ülkenin paylaşmayı seven insanları için
artık yepyeni bir katılım bankası var.

 **Ziraat Katılım**

Paylaştıkça daha fazlası



TABIATIN
EN KIYMETLİ VE
EN NADİDE HAZİNESİ

Beyaz İksir
Beyaz Çay



BİR ŞİŞE SAĞLIK BİR DOLU BAŞARI!



**DÜNYA
KALİTE ÖDÜLÜ**
2012 - 2013 - 2014 - 2015

**GÜVENİLİR
MARKA ÖDÜLÜ**
2011

TÜKETİCİ ÖDÜLÜ
2010 - 2011 - 2012

**AVRUPA
KALİTE ÖDÜLÜ**
2010 - 2011 - 2012
2014 - 2015

**GÜVENİLİR
GIDA ÖDÜLÜ**
2012 - 2013

KALİTE ÖDÜLÜ
2015

MARKA LİDERİ ÖDÜLÜ
2016

Beypazarı
DOĞAL MADEN SUYU

444 3 223
beypazarimadensuyu.com.tr



ilci

Kalitesiyle çiftliğimizden



Günlük Pastorize Süt Çeşitleri - Günlük Koyun Sütü
Yoğurt - Süzme Yoğurt - Beyaz Peynir - Kaşar Peyniri
Tulum Peyniri - Lor Peyniri - Tereyağı - Ayran



İlci Süt ve Süt Ürünleri
Ankara Bölge Müdürlüğü
Ger-San Sanayi Sitesi
2308. Sokak No: 33
Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0312 255 88 42
Faks: 0312 255 88 41

İlci Tarım Hayvancılık Biyogaz
Enerji Üretim San. ve Tic. AŞ.
İlci Çiçekdağı Tarım İşletmesi
Çiçekdağı/Kırşehir/Türkiye
Tel: 0354 516 0 444
Faks: 0354 516 0 440
e-mail: ilci@ilcisut.com.tr

ilci

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ

Bir İLÇİ HOLDİNG kuruluşudur.

www.ilcisut.com.tr



**ESDER (Esnaf ve Sanatkârlar Derneği) ADINA
İMTİYAZ SAHİBİ
MAHMUT ÇELİKUS**

**GENEL YAYIN YÖNETMENİ
TUĞBA KARAMOLLA**

**SORUMLU
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
MEHMET ÇETİN**

YAYIN KURULU
PROF. DR. ARİF ERSOY
PROF. DR. MAZHAR BAĞLI
PROF. DR. OSMAN ALTUĞ
PROF. DR. OYA AKGÖNENÇ
DOÇ. DR. MUSTAFA ORÇAN
MUSTAFA ÖZEL
MURAT DURAN

YÖNETİM ADRESİ:
İSTANBUL CAD. SOYDAŞLAR SK.
NO: 19/6 KAT: 4 ULUS/ANKARA
TEL: (0312) 310 47 97
FAKS: (0312) 310 47 98
www.esder.org.tr
esnafvesanatkarrlar@gmail.com
esdergenelmerkez@hotmail.com

GRAFİK - TASARIM:
İBRAHİM SAĞLAM - (0532) 460 96 41

BASKI: SALMAT BASIM YAYINCILIK
AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
SEBZE BAHÇELERİ CAD.
ARPACIOĞLU İŞH. NO: 95/1
İSKİTLER/ANKARA TEL: (0312) 341 10 24

BASKI TARİHİ: 27.06.2016
YAYIN TÜRÜ: SÜRELİ YAYIN
ISSN: 1306-2778

KEPENK dergisine gelen yazıların yayınlanma hakkı dergiye,
yayınlanan yazıların sorumluluğu ise yazarlara aittir.
Yazı ve resimler kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.
Dergimiz basın ve meslek ilkelerine uyar.

ÜCRETSİZDİR

REKLAM İNDEKSİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI.....	Ön İç Kapak
VAKIF KATILIM BANKASI.....	Arka İç Kapak
HALKBANK.....	Arka Kapak
ÇAYKUR.....	1
BEYPAZARI.....	2
İLCİ SÜT ÜRÜNLERİ.....	3
NEOVA SİGORTA.....	6
HİCRET ŞEKERLEME.....	13
CANSUYU.....	23
EMİN EVİM.....	37
ORİON TANITIM.....	41
DİVAİSİB TERMAL RESORT.....	47
ZİRAAT BANKASI.....	48

İÇİNDEKİLER



BAŞKANDAN.....	7
KAPAK KONUSU: GÖNÜL ALMA ZAMANI: RAMAZAN.....	8
KAYBOLAN MESLEKLER.....	14
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MUSTAFA ÖZEL: MODERN DÜNYADA ORUÇLU OLMAK.....	15
BURADAN BİR ŞAMPİYON GEÇTİ.....	16
İSLAM DÜNYASININ GÖZÜ KULAĞI: SESRIC.....	20



Gönül Alma Zamanı Ramazan

Yeni bir Ramazana sevinçle, heyecanla, umutla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan, İslam'ın rahmetle yoğrulmuş adaletini, bilgi ve hikmetle bütünleşmiş ahlâkını bütün insanlığa anlatan bir rahmet ayıdır...

VAKIF KATILIM GENEL MÜDÜRÜ İKRAM GÖKTAŞ: HALKIMIZIN GÖSTERDİĞİ TEVECCÜH, BEKLEDİĞİMİZİN DE ÜZERİNDE OLDU.....24	PROF. DR. METE GÜNDOĞAN: FAİZSİZ SİSTEM MÜMKÜN; DEVLETİN VERGİ ALMASINA GEREK YOK.....34
ESDER STANDI DÜNYA İNSANI ZİRVESİNDE İLGİ ODAĞIYDI.....28	DOĞAL HAYAT POLİKLİNİĞİ DR. ÖMER OSMAN PALA TEDAVİNİN KAYNAĞI: DUYAN VE HİSSEDEN ELLER38
AVRUPA EĞİTİM VAKFI TÜRKİYE SORUMLUSU KİTA, ESDER PROJE UYGULAMA MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ30	KOCAELİ ÜNİ. İLETİŞİM FAK. ÖĞR. GÖR. TÜMAY MERCAN: MÜŞTERİ NE İSTER?.....40
ÜRETEEN GENÇLER FUTBOL TURNUVASINDA BİR ARAYA GELDİ.....31	İL TANITIMI: ÇANKIRI42
SİZ HiÇ "SİVAS KÖFTE" YEDİNİZ Mİ?.....32	ADLİYEDEN BİR KÂĞIT GELDİ!.....46



34



24



32



38

NEOVA' dan yeni bir hizmet!
SİGORTA

WWW.
hasarliaracsatis
.com

“hasarlı araçları doğrudan satın alabileceğiniz yeni adresiniz”



GÜVENLİ SATIŞ
ÜCRETSİZ ÜYELİK
ŞEFFAF İHALE SİSTEMİ
EKONOMİK ARAÇ ALIM

GÖNÜLLERİN ANAHTARI RAMAZAN

On bir ayın sultanı Ramazana bu yıl da kavuştuk. Bu mübarek şefkat, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma ayında kalplerimiz Allah'a yönelip kulluk şuuruna daha çok varıyor, bütün uzuvlarımız adeta manevi olarak arınıyor. Bu manevi arınma, yüce Rabbimizin nazargahı olan gönüllerimizi genişletirken bize düşen "Müminler ancak kardeştir" ayet-i kerimesi uyarınca kardeşlerimizin gönüllerini yapmaktır. Hz. Yunus'un deyişiyle "Yunus Emre der hoca Gerekse var bin hacca / Hepisinden iyice / Bir gönüle girmektir".

Biz de bu ramazanda gönüllere talip olalım. Oruçlar tutarak ağızımızı bağlamışken kalbimizden kötü duyguları, aklımızdan önyargıları uzaklaştıralım. İstedik ki bu ramazan nasıl ki iftar sofralarımızla ikramlarda bulunuyorsak, gönüllere de ikramlarda bulunalım. Ülkelerindeki savaşlar nedeniyle bizlere sığınan mülteci kardeşlerimize ensar olalım, onlara sadece aynı ya da nakdi yardımlar vermeyelim, içten gülümsememizi, dualarımızı, halden anlayışımızı da sunalım. Öksüz yetim çocukların mahzun kalplerini neşelendirelim, bizler için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aileleriyle hemhal olalım, yaşlılarımıza hal hatır sorup sohbet edelim, gönüllerini alalım. Zira yetim, şehit, yaşlı, kısaca nerede mazlum ve mahzun varsa Allah'ın rahmeti oradadır.

Ülkece milli ve manevi değerlerimize en fazla sahip çıkmamız gereken dönemlerden geçiyoruz. Belki de hiç olmadığı kadar birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyuyoruz. Toplumsal olayların yanına bireysel cinnetler de eklenmesiyle birbirimize duyduğumuz güvenden, toleranstan, saygıdan feragat ediyoruz maalesef. Oysa bu mübarek ay, eğer değerlendirebilirsek bize huzur vaat ediyor. Bireye kulluğunu, aczini hatırlatan ramazan, bir yandan da eşref-i mahlukat olduğunu bildirerek insanların birbirini sevmesi, anlaması, paylaşması, yardımlaşması için fırsat veriyor.

Gelin hep beraber bu ayı gönüllerin inşasına vakfedelim. Genç yaşlı çocuk demeden, zengin fakir demeden, siyah beyaz demeden, insanların takımına, partisine, mesleğine vs bakmadan gönlüne talip olalım.

Gülümseyelim, selamlaşalım, sohbet edelim, bir ihtiyacı varsa elimizden geldiğince giderelim, derdiyle dertlenelim. Çünkü bir insanın gönlünü alabilirsek ramazanı da hakkıyla idrak etmiş oluruz.

Yüce Allah bizleri gönüller fatihi olanlardan eylesin.

MAHMUT ÇELİKUS
ESDER GENEL BAŞKANI





Gönül Alma
Zamanı:

Ramazan

Ramazan, gönül almanın yurdudur.
Sadece bir şey yiyip içmemek değildir.
Bu perhizin melekûtuna ulaşmak için mutlaka gönül almak
gerekir. Eğer bu kutlu günler, bize gönül almanın değerini
yaşatamıyorsa, yolunda gitmeyen bir şey var.

PROF. DR. MEHMET GÖRMEZ:
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

Yeni bir Ramazana sevinçle, heyecanla, umutla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan, İslam'ın rahmetle yoğrulmuş adaletini, bilgi ve hikmetle bütünleşmiş ahlâkını bütün insanlığa anlatan bir rahmet ayıdır. Ramazan mağfirettir, takvadır, taattir, hasenattır, kurbettir. Ramazan, Cenab-ı Hakk'a yakın olma mevsimidir. Ramazan, müminlerin oruç sayesinde önce kendi nefislerini dünyevî zevke ve iştaha karşı sınırlayarak arındırdıkları, sonra da toplumsal yardımlaşmanın ve dayanışmanın bilincine erdikleri aydır.

Ramazana alışageldiğimiz koşuşturmanın, stresin, dünya telaşının içinde bir an durup düşünmemizi, irkilmemizi, kendimize ve çevremize bakmamızı sağlar. "Nereye gidiyorsunuz?" diye sorar. Bu hâliniz nedir? Bu gidişat nerededir? Toparlanmamız ve istikamet bulmamız için bizlere yeni bir can, yeni bir hayat, yeni bir nefes getirir. Yeryüzünü mabede dönüştürür; iradelerimizi eğiten bir mektep, nefislerimizi terbiye eden bir okul olur. Bu yüzden Ramazan, her bir Müslüman'ın hasretle beklediği, derin bir tefekkürle kendisiyle yüzleştiği, hayata ve kâinata ilişkin

tutum ve alışkanlıklarını sorguladığı bir hesaplaşma ayıdır.

RAMAZAN, KIRIK KALPLERİ ONARMA ZAMANIDIR

Din-i mübin-i İslam'ın medeniyet anlayışı iyi ve güzel ilişkiler ağı üzerine bina edilmiş, bu ilişkiler bizzat Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) tarafından ilmek ilmek dokunmuştur. İyiliği ve güzelliği, unuttuğumuz ve ihmal ettiğimiz nice değeri bizlere hatırlatan Ramazan, Resul-i Ekrem'in sünnet-i seniyyesi ile taçlanır. Bu mübarek günler, kötü alışkanlıklara son verme; hayırdan, haktan, hakikatten, adaletten yana yeni sayfalar açma; ahlâkımızı güzelleştirme günleridir.

Ramazana şifalı elleri, yaralarımızı sarar, dertlerimize derman olur. Bu ay zarafet, ülfet, şefkat ve inayet ile dertli gönülleri imar edip, kırık kalpleri onarma zamanıdır. Ramazan, yara alan kardeşliğimizi tedavi etme, "gönüller yapma" zamanıdır. Selamı, selameti, affı, merhameti, saygıyı ve sevgiyi tüm toplumda tesis etmek isteyen müminler için Ramazan ne büyük bir ilahî fırsattır!

GELİN, BİZE SİĞINAN KIRIK KALPLERİ ONARALIM

Hicret yurdu olarak anılmayı hak eden ülkemiz, mülteci misafirleriyle bir Ramazan'ı daha karşılamakta-



Ramazana şifalı elleri, yaralarımızı sarar, dertlerimize derman olur. Bu ay zarafet, ülfet, şefkat ve inayet ile dertli gönülleri imar edip, kırık kalpleri onarma zamanıdır. Ramazan, yara alan kardeşliğimizi tedavi etme, 'gönüller yapma' zamanıdır.

dır. Yıllar yılı aynı tarihi, kültürü, coğrafyayı ve değerleri paylaştığımız iki buçuk milyona yakın Suriyeli mülteci bizlerle birlikte oruca niyetlenip, mescide koşacaktır. Şimdi, Yüce Rabbimizin "Müminler, ancak kardeşlerdir." (Hucurat, 10) ayetiyle bizleri kardeş ilan ettiği mazlum ve mağdur muhacirlerimize ensar olma vaktidir. Gönümüzün kapılarını Allah'ın bu biçare misafirlerine açalım. Kötü duyguların, art niyetlerin, fesat dillerin bizi ayırıştırmasına izin vermeyelim.

GELİN, MİNİK YÜREKLERE MERHEM OLALIM

Son 30 yılda İslam coğrafyasında 11 milyon Müslüman katledilmiş ve 150 milyon çocuk yetim kalmıştır. Sadece yetimhaneler açıp çeşitli maddi imkânlar sunmak da yetimle ilgilenme sorumluluğunu ifa etmede yeterli değildir. Aksine yetimler yetimi bir peygamberin ümmeti olarak bizlere düşen, bu yavrularımızın mahzun gönüllerine dokunmak olmalıdır.

GELİN, KOCA YÜREKLERE SAYGI DUYALIM

Zamanın son demleri, ömrün sonbaharı olan yaşlılık, güçten düşen insanın her zamankinden daha fazla ilgiye ve bakıma muhtaç olduğu dönemdir. Ramazanda Sevgili Peygamberimizin "Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında



kendisine hürmet edecek birisini hazırlar” tavsiyesini hatırlayalım. Yılların yüküyle yaşlanmış yürekler için umut, güven ve rahmet olalım.

GELİN, YÜREĞİMİZDEKİ ENGELLERİ KALDIRALIM

Eşref-i mahlûkat olarak yaratılan insanın bir yaratılış gayesi vardır. Bu gaye kulluktur, kulluk ile imti-handır. Yüce Allah bazen verdikleri ile imtihan ettiği gibi bazen de vermedikleri ile imtihan eder. Engelli kardeşlerimiz de Rabbimizin vermedikleri ile imtihan olmaktadır. Engelli olmaları rızayı ilahîye, huzur ve kemale ulaşmalarına engel olmayan bu kardeşlerimizle Ramazan ikliminde buluşalım. Fiziksel ve duygusal desteğimizi, sevgi ve güler yüzümüzü, ikram ve duamızı onlarla paylaşalım.

GELİN, GÖNÜLLER YAPALIM

Ramazan'ın manevi atmosferinde mültecileri, yetimleri, yaşlıları ve engellileri hatırladığımız gibi toplumun diğer ihtiyaç sahibi olan kesimlerini de unutmamalıyız. Huzurevlerinde kalan 24 bin yaşlımızı, toplumumuzun yetimleri sokak çocuklarımızı, yoksulluğunu belli etmeden onuruyla, izzetiyle yaşayan ihtiyaç sahiplerini, vatanımızın uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti olan eşlerini ve yavrularını, terörden dolayı evlerini, yurtlarını, işlerini terk etmek zorunda kalan, maddi ve manevi anlamda zarara uğrayan tüm kardeşlerimizi hatırlayalım. Onların hâlleriyle hâllenelim, boynu bükük gözü yaşlı kalmalarına izin vermeyelim.

Gelin, gönüller yaparak oruçlarımıza güç katalım. Gelin, gönüller yıkararak oruçlarımızı bozmayalım, oruçlarımızı yaralamayalım. Ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla, Müslüman kardeşlerimizle öyle bir Ramazan geçirelim ve o Ramazan'ın manevi etkisini bütün bir yıla yayalım ki, gönlü kırık, yüreği buruk, kalbi parçalanmış kimse kalmasin.

Gönüllerin İmarı

PROF. DR. H. KÂMİL YILMAZ:
DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARD.

Dünyada en erdemli iş gönüller yapmaktır. İnsanı gönüller yapmaya hazırlayan en önemli hususiyetlerin başında iyilik, cömertlik ve tevazu gelir. İnsanın iyilik yapma ve cömert davranmasının önündeki en büyük engel ise dünya sevgisi ve ilgisi ile dünya nimetlerine dört elle sarılmasıdır.

İnsan dünyaya “O’ndan geldik ve dönüşümüz de O’nadır.” gözüyle bakabildiği zaman kendi acını daha iyi anlar, dünya huzur ve mutluluğu ile ahiret saadeti için gönüller yaparak Hakk’a gönül bağlamaya çalışır.

İmkânlarını başkaları ile paylaşarak gönül yapmaya önem vermeyen, para ve maddî şeylerin kendini fazlasıyla cezbettiği insan yukarılara; melekût âlemine yükselemez. Mal tutkusuyla kirlenen ruh; para sevdasıyla kararan kalp, altın ve gümüşün ışıltısı ile kamaşan göz ve karışan zihin, insani gerçeklere ve ilahî sıralara perdelidir. Kalp ancak zekât ve sadaka vermenin arındırıcı etkisi sayesinde tasfiye olur ve nefis tezkiye olabilir.

“ Ramazan, gönül almanın yurduudur.

Sadece bir şey yiyip içmemek değildir. Bu perhizin melekûtuna ulaşmak için mutlaka gönül almak gerekir. Eğer bu kutlu günler, bize gönül almanın değerini yaşatmıyorsa, yolunda gitmeyen bir şey var.



“BEN” MERKEZLİ DÜŞÜNMEK YALNIZLAŞMANIN BAŞLANGICIDIR

Bugün maalesef merhameti, paylaşmayı, Müslümanda bulunması gerekli yufka yürekliliği ve gönül yapma özelliklerini kaybettik. Hepimiz ilgisizlik ve yalnızlıktan şikâyet ediyoruz; ancak bunu doğuran sebepler üzerinde durmuyoruz. Toplumdaki insanların gönül yapmaktan uzak duran ilgisiz tavırları herkesin derdi gibi görünüyor, ancak “buna nasıl bir çözüm üretilebilir?” diye kafa yoran yok. Varsa da sesini duyurabilen yok. Bunu başarmak her insanı mükerrer görmek ile mümkündür. Çünkü her insan, en değerli kabul edilen gönül taşımaktadır. Sadece “kendini” merkezli yaşamak, “ben” merkezli düşünmek ve karşındakileri hiçe sayıp görmezden gelmek beşerî münasebetlerin zaaf noktası, yalnızlaşmanın başlangıcıdır.

DERT SAHİBİ OLMAK...

İnsanlar arasındaki münasebet, iki el arasındaki ilişki gibi olmalıdır. Nasıl ki elin biri diğerini yıkar, korur, ısıtır, bir arada tutar ve birliktelik güç ve imkânı verirse, insanın toplumdaki diğer insanlarla ilişkisi öyle olmalıdır. Bu yüzden başkalarını görmezden gelen ben merkezli tavrın önüne geçecek anlayış, kendini diğerlerinin yerine koymaktır. İnsani ilişkilerin temel noktası olan ve “empati” denilen kendisini karşındakinin yerine koyma prensibidir.

Merhamet, Allah'ın insanların gönüllerine ve vicdanlarına Rahman isminin tecellisi olarak lütfettiği sevgi ve paylaşma dinamiğidir. Merhameti geliştirmek gönül yapmaya bağlıdır. Bunun en önemli adımı, dert sahibi olmaktır. Çünkü yüreği ve dimağı diri dertli insan, üşüyen varsa ısınmaz, aç varsa tok yatamaz, ayağına diken batan varsa onu kurtarmadan rahat edemez. Velhasıl gönül yapmadan huzura kavuşamaz. Bu duygular toplumda farklı kesimlerdeki fertler arasındaki uzaklıkları yakın eder; mesafeleri kısaltır.

Gönül Çalabın Tahtı

DOÇ. DR. ÜLFET GÖRGÜLÜ:
DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU UZMANI

Gönül yapmanın önemini biliriz de gönlü nasıl yapacağımızı bilir miyiz? Başka gönülleri yapabilmek için önce kendi gönlümüzü imar edebilmeliyiz. Gönül yapmak kendini tanımakla başlar. Kemal yolunun ilk basamağıdır nefse arifiyet. Kim olduğunu, niçin var edildiğini bilmeyen, kendi arzının halifesi olmayan, gönlünü imar edemeyen, gönül tahtında oturanla tanışıp kaynaşmayan hangi gönlü yapabilir? Karılmadan, yoğrulmadan, yorulmadan olmaz ki.

Bazen bir gülümseme yeter bir gönül almak için. Hz. Ali Efendimizin ifadesiyle tebessüm sabit bir iyiliktir. Feri sönmüş gözlerde bir parılıya, gülmeyi unutmuş yüzlerde bir sevince vesile olursa bir gülümsememiz, karşımızdakinden önce bu bize iyi gelecektir.

Bugün hep beraber Rabbimize bir söz vermeye, O'nun rızasını gözeterek kalplerimizden bütün nefsanî duyguları çıkarıp atmaya, Çalab'ın tahtı olan gönülleri merhametle onarıp muhabbetle yapmaya, dilimizin dikenlerini kırıp tatlı dil olmaya, öfke, kin, nefret kılıçlarını bir daha çıkarmamak üzere kınına sokmaya, dargınlıkları bırakıp küslükleri bitirmeye, kötülüklerden şikâyetçi olmak yerine iyiliği yaymak için var gücümüzle koşmaya ne dersiniz? Haydi, o zaman yürek yüreğe verelim ve Hz. Yunus gibi can u gönülden ünleyelim: Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için / Dostun evi gönüllerdir / Gönüller yapmaya geldim.

Dostun Evi Gönüllerdir

SADIK YALSIZUÇANLAR:
YAZAR

Sevgili peygamberimizin ümmetine rahmetle müjdelendiği bir ayda, aşk ve irfan sofrasının açıldığı

bir zamandayız. Âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizin, insanlığa evrensel bir hidayet ve merhamet çağrısını yönelttiği günlerdeyiz. Bu kutlu günlerde gönlümüzü kinden, kibirden arındıralım. İnsan, insanın gönlünde dinlenir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım.

Yunus Emre'nin o görkemli dizeleri, "Gönül, Çalab'ın tahtı / Çalab gönlüne baktı / İki cihan bedbahtı / Kim gönül yıkar ise..."

Bir kez gönül yıkmak, insanın kulluğunu bile samimiyetten uzak kılıyorsa, bir gönül yıkmak, Hakk'ın gönlünü yıkmak demek oluyorsa, nasıl bir sınavla karşı karşıya olduğumuzun farkında mıyız?

RAMAZAN, GÖNÜL ALMANIN YURDUDUR

Bu kutlu günler, bizim için bir fırsat olmalı. Yetim, öksüz, yoksul, çaresiz ve mutsuz insanlara el uzatmak için daha ne bekliyoruz. Bir yetimin gönlüne girmek, Hakk'ın gönlünü kazanmak değil midir? Kimsesiz, çaresiz, hasta, yaşlı ve yoksul birine el uzatmak ibadetlerin en güzeli olmaz mı?

Ramazan, gönül almanın yurdu. Sadece bir şey yiyip içmemek değildir. Bu perhizin melekûtuna ulaşmak için mutlaka gönül almak gerekir. Eğer bu kutlu günler, bize gönül almanın değerini yaşatamıyorsa, yolunda gitmeyen bir şey var. İşte buna bakmalıyız. Kılı kırka yarmalı, "benim bir karıncaya (dahi) ulu nazarım vardır" diyen şairin dikkatine bürünmeliyiz. O zaman gönül yıkmaz, yaparız. Gönül verir, gönül alırız. O zaman gönül almanın kıymetini fark edebiliriz. Damdan düşenin hâlini düşen bilir. Aç kalınca açın derdini, kimsesiz olunca kimsesizin acısını, yetim olunca öksüzün ıstırabını hissederiz. Bu kutlu günler, bize böylesi bir sofraya açıyor. Bu sofradan yoksun kalmak ne acı.

Rabbim, gönül alanlardan eylesin.





Hem Taze
Hem Leziz

Çizgimiz hiç değişmedi...

www.hicretsekerleme.com.tr

ÖZ HİCRET ŞEKERLEME GIDA İTH. İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

☎ 0 312 397 29 57

✉ bilgi@hicretsekerleme.com.tr

MERKEZ : Ayvalı Mahallesi Çeştepe Sokak No: 18/A-B Etlik / ANKARA

GİMAT ŞUBE : GİMAT 18.Blok No: 537 Macunköy / ANKARA

Müşteri Danışma Hattı : 0850 304 1980

ESDER Kaybolan Meslekler
Fotoğraf Arşivi

LEYLA EMEKTAR
"Kandıra Bezi-Kandıra"





MUSTAFA ÖZEL
İstanbul Şehir Üniversitesi

MODERN DÜNYADA ORUÇLU OLMAK

Oruç sadece ahirete odaklı bir temrin olmaktan çıkıyor, adeta Türk milletinin tarihe aktif katılımının tescili haline geliyor. Oruç dolayısıyla insanlar kenetleniyor; oruçtan uzak duranlar, millete de uzak duruyor.

Oruç ruhun beden, aklın nefs üzerindeki zaferidir. Daha doğrusu, bu zafere doğru kararlı bir yürüyüştür. Yılda bir ay gibi modern ölçütlerle uzun sayılabilecek bir süre içinde, beden zevk ve arzularına söz geçirme temrinidir. Osmanlı esnafının başucu kitabı olan fütüvvetnâmeler, akıl ile nefis arasındaki bu çarpışmayı şöyle tasvir ederlerdi:

*Gönlüm oldi bir zaman hayran ü deng
Aklum ile nefsum arasında ceng*

*Aklum eydür pes taleb itmek gerek
Arzudan Hakk yolına gitmek gerek*

*Nefsum eydür Bayezid mi olasin
Güneşi kanda elüne alasin*

*Aklum eydür Bayezid'i yaradan
Sana didi mi ki çıkıdum aradan*

Demedi elbet. Evreni yarattıktan sonra dinlenmeye çekilen Tanrı, "arzudan Hakk yoluna gitmeye" niyeti olmayanların temelsiz tasavvurudur. Yaradanı aradan çıkarmak, insanı tabiat üzerinde hesap-sız bir hakimiyete taşımak içindi.

Modernlik, ilahînin yerine beşerîyi mutlaklaştırma girişimidir. Bu girişim belirli bir başarı kazanınca, "tembel tanrı" tasavvuruna bile ihtiyaç kalmadı. Günümüzün Türk aydını, kendi eseri olmayan böyle bir girişimin sevimsiz taklitçisidir. Oruç, teravih, bayram gibi kavramlar onun için artık birer hurafeden ibarettir.

Kadîm gelenekler, Tanrı'nın mutlak ve kesintisiz varlığını her an hissettiren inanç ve fikir sistemleriydi. İslam, bu geleneklerin zirvesiydi: Allah'a tam ve mutlak teslimiyet öğretisi. Bu Ülke'de henüz Yunus'un sesi işitilirken Modernlik hurafesinin az çok etkisinde kalmış düşünürlerimiz bile fütüvvetnamelerin kokusunu hissedip, hissettirebiliyorlardı.

HASSASİYETİN KAYNAĞI: DİN

Yahya Kemal nur saçan bir topluluğun eylemine katılmamış olmanın gizli utancını yaşamıştı:

*Top gürleyip oruç bozulan lâhzadan beri,
Bir nurlu neşe kapladı kerpiçten evleri.*

*Yârab nasıl ferahlı bu âlem, nasıl temiz!
Tenhâ sokakta kaldım oruçsuz ve neş'esiz.*

Bu hassasiyetin kaynağı, derin bir dinî şuur idi. Diyarbakır'dan İstanbul'a (Buhara'dan Bosna'ya, Bağdat'tan Tunus'a) kadar yüz milyonlarca insan, oruç sayesinde bir millet olduklarını tecrübe edegelmışlerdi. Gökalp'in kelimelerini ödünç alırsak, oruç Hintli, Fars, Türk, Arap, Boşnak demeden bu insanları yediden yetmişe irşad ediyor, hep birlikte nefse karşı cihada kaldırıyor.

Gökalp'ten neredeyse 100 yıl sonra, aynı duygularla yazıyorum ben de. Ve aynı umutlarla. Trafikğin arapsaçına döndüğü şu İstanbul'a bakın: İftar saatlerinde en işlek caddeler bile bomboş. Şehir ahali adeta sokak ve caddeleri terk ediyor, Of'lu deyişle "tirik Allah'a bağlanıyor". Elhamdülillah!

Yahya Kemal de, Atik-Valde'den geçerken aynı bağlanışa şahit olmuştu. Kendisi oruçsuz olduğundan, bir yandan utanç duymuş, diğer yandan yurttaşlarının manevî sıhhatine imrenmişti. Benimse içim içime sığmıyor iftar vakti caddeleri hızla geçerken. Oruç sadece ahirete odaklı bir temrin olmaktan çıkıyor, adeta Türk milletinin tarihe aktif katılımının tescili haline geliyor. Oruç dolayısıyla insanlar kenetleniyor; oruçtan uzak duranlar, millete de uzak duruyor.

Şimdi artık bu hassasiyete sahip oruçsuz şairlerimiz yok. Şimdiki oruç tutmuyor, özgürlüğü yücelten şiirler yazıyorlar. Yüceltikleri özgürlük, metafizik derinliği olmayan; sadece bedensel hazlara odaklı bir özgürlüktür. Bu türden özgürlüğü 12 yıl elinden alınan Boşnak düşünür ve devlet adamı **Aliya İzzetbegoviç**, zindanda bile oruç tutarak özgürlüğün zirvesine ulaştığını hissediyordu.

BURADAN BİR ŞAMPİYON GEÇTİ

İnsanlık, önceki gün Muhammed Ali'nin ölüm haberini de aldı. İnsanlık diyorum, zira neredeyse 6 kıtada insanların tamamı dünyaca ünlü Müslüman ağır sıklet boks şampiyonu Muhammed Ali'nin ölüm haberini duydu. İki gündür gerek televizyon ve gazetelerde, gerekse sosyal medya mecrasında Muhammed Ali'nin hayatına dair çok sey okuduk, izledik. O zannedildiği gibi sadece ringlerin adamı değildi. Genellikle magazinleştirilen bir hayat hikâyesiyle takdim edilse de, zirve ve şöhretin basamaklarını tırmanırken en az yumruğu kadar güçlü bir karakter ortaya koyuyor ve "Batıldan Hakk'a hicret" ediyordu.



Muhammed Ali
Boksör

Necmettin Erbakan
Millî Görüş Hareketi Lideri

Cassius Marcellus Clay'in, 1964 yılında 22 yaşındayken "Muhammed Ali" oluşu bütün dünyada büyük bir tesir meydana getiriyor, İslam alemi böylesine büyük bir üne sahip Clay'in Müslümanlığına sevinirken, bu haber Hıristiyan dünyadaysa öfkeyle, kinle yankılanıyordu. Muhammed Ali için ise yasak ve ambargo günlerinin başlaması kaçınılmazdı. ABD'nin Vietnam'ı işgal günlerinde işgal ordusuna çağrılınca "Müslüman, haksız yere adam öldürmez" ilkesini ortaya koymuş ve "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım" diyerek Vietnam savaşına gitmemiştir. Muhammed Ali'nin cezalandırılması da gecikmeyecekti. 5 yıl hapisle cezalandırıldı, boks lisansı iptal edildi, pasaportu ve bütün unvanları elinden aldı.

"Şampiyonlar salonlardan çıkmaz... Şampiyonlar içlerinde tutku, hayal ve amaç olan insanlardan çıkar. Yetenek sporcuyu şampiyon yapar, karakter ise efsane" sözü Muhammed Ali'nin sadece yumruk atan, madalya peşinde kosan bir sporcu kimliğinden ziyade, bir mücadele adamı olduğunu da ortaya koyuyordu. 1960 Roma Olimpiyatları'ndan altın madalya ile döndükten sonra girdiği lokantada sadece "beyazlara servis" yapıldığı söylenince Olimpiyat altın madalyasını Ohio nehrine atmıştı... Olimpiyat şampiyonuydu ama "zenci" olduğu için ülkesinde girdiği lokantada bile kendisine servis yapılmıyordu. Irkçılıkla, batılla müthiş bir yüzleşme yaşamıştı. Bu olay, O'nun hidayet yolunu açacak ve İslam'la şeref lenmenin nasip olacağı bir yola girmesine de vesile olacaktı.

MUHAMMED ALI TÜRKİYE'DE

Muhammed Ali için bir de Türkiye sayfası açalım. Şampiyon, Necmettin Erbakan Hocanın misafiri olarak İstanbul'a geliyor. Tarih 1 Ekim 1976. Günlerden Cuma. Türkiye'de



“ Şampiyon, Necmettin Erbakan Hocanın misafiri olarak İstanbul'a geliyor. Tarih 1 Ekim 1976. Günlerden Cuma. Türkiye'de büyük bir "Ağır Sanayi Hamlesi" başlatan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, misafiriyle birlikte Cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kılıyor. Muhteşem bir kalabalık Şampiyonu görebilmenin heyecanını yaşıyor.

büyük bir "Ağır Sanayi Hamlesi" başlatan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, misafiriyle birlikte Cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kılıyor. Muhteşem bir kalabalık Şampiyonu görebilmenin heyecanını yaşıyor. Cuma namazı sonrasında halkı selamlamak mecburiyeti hâsıl oluyor. Ayasofya'nın gölgesinde adeta bir mitinge dönüşüyor bu büyük bu alaka. Birisi "ağır sanayi şampiyonu", diğeri "ağırsıklet



boks şampiyonu"... İki efsane isim birlikte çıkıyorlar kürsüye... Yer yerinden oynuyor... Erbakan Hoca ile Muhammed Ali arasında özel görüşmeler yapılıyor. Bir de basın toplantısı düzenleniyor...

Sonra mı?. Sonrasını da Hocamızdan dinlediğimizle aktaralım. Hem İstanbul hem de Türkiye tarihi bir güne şahitlik etmiş. Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonu Muhammed Ali, Türkiye'de Erbakan Hoca önemli görüşmeler, büyük heyecana sahne olan bir miting yapmış ama gazeteler bu olayı okuyucularından saklamak için de elinden geleni ardına koymamış. Hocamızın bu konuda verdiği misalse Hürriyet gazetesinden. Hürriyet, ertesi gün bu tarihi olayı haberleştirirken Sultanahmet/Ayasofya meydanında izdihamdan dolayı kırılan demir korkulukların fotoğrafını basıyor ve "Buradan bir şampiyon geçti" başlığını kullanıyordu. Hürriyet, Muhammed Ali'nin İstanbul'daki

Evet, O bir şampiyondu... O dünyanın en şöhretli insanlarından biriydi. O bir efsaneydi... Ama o her şeyden önce "Allah'tan zenginlik istedim; bana İslam'ı verdi" diyen, Kelime-i Şehadet için bütün ambargoları göze alan, Müslümanlığıyla bâtılı nakavt eden bir Müslümandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun...



➤ bu muhteşem günü Milli Selamet Partisi'nin isine yarayacak diye heyecanı, coşkuyu, izdihamı, meydanın kalabalığını, mesajları, basın toplantısını; hâsılı ne kadar önemli konu varsa hiçbirini vermiyor. Kırılan demir parmaklıkların fotoğrafı ile bu önemli olayı örtbas ediyor, negatif göstermeye çalışıyordu.

"ALLAH'TAN ZENGİNLİK İSTEDİM; BANA İSLAM'I VERDİ"

Herkes Muhammed Ali'yi konuşurken kendi gördüğüyle, kendi anladığıyla konuşacak... Şöhretin,

başarının, paranın, hırslın, makamın büyüünden kurtulup "Bâtıl"dan "Hakk"a hicret çok kişiye nasip olmayan bir yolculuktur. Biz bu pencereden bakalım istedim. Evet, O bir şampiyondu... O dünyanın en şöhretli insanlarından biriydi. O bir efsaneydi... Ama o her şeyden önce "Allah'tan zenginlik istedim; bana İslam'ı verdi" diyen, Kelime-i Şehadet için bütün ambargoları göze alan, Müslümanlığıyla batılı nakavt eden bir Müslümandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun...

Muhammed Ali, bu sene hilali



göremedi... Gerçek gücün, gerçek zenginliğin Müslümanlıkta olduğunu bilmek, bu şuurla Ramazan'ımızı ve ömrümüzü yaşamak duasıyla.

➤ Kaynak: Milli Gazete / Mustafa Kurdaş



MUHAMMED ALİ'DEN AKILDA KALANLAR

- İki siyahi adamın dövüşünü birçok beyaz adamın izlemesine boks denir..
- Alt tarafı bu da bir iş. Otlar büyür, kuşlar uçar, dalgalar kumları yalar. Ben de insanları döverim.
- Mükemmel bir İngilizce konuşmuyor olabilirim ama size akıl veriyorum..
- Rüyalarınızı gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır..
- Seni tüketen, önündeki tırmanılacak dağlar değil, ayakkabındaki çakıl taşıdır.
- Birçok siyah insanın başı dertte. Ama onlar özgür olmadıkça ben de özgür olamam..
- Aklim kesiyorsa ve yüreğim inanıyorsa, başarabilirim..
- Keşke insanlar herkesi, beni sevdikleri gibi sevselerdi. Dünya çok daha güzel bir yer olurdu.
- Evde iyi biriyim ama dünyanın bunu bilmesini istemem. Anladığım kadarıyla alçakgönüllü insanların önü pek açık olmuyor.
- (Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırının ardından)
- CNN muhabiri: Sn. Muhammed Ali, bu dehşetin meydana gelmesine sebep olan teröristlerle aynı dinin bir mensubu olarak neler hissediyorsunuz?

Muhammed Ali: Siz Hitler ile aynı dini paylaşan bir mensup olarak neler hissediyorsanız aynısını.”



Mahmut Çelikus
ESDER
Genel Başkanı

Musa Kulaklıkaya
SESRIC Başkanı

İSLAM DÜNYASININ GÖZÜ KULAĞI: SESRIC

Zihinlerdeki bürokrat algısının aksine görev aldığı her kurumda proaktif çizgisiyle farklı bir duruş sergileyen ve geçtiğimiz yıl Moritanya Büyükelçisiyken 57 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanlığına atanan Musa Kulaklıkaya ile röportaj yaptık.

SESRIC neler yapar?

SESRIC, öncelikli görevi üye ülkelerle ilgili sosyo-ekonomik istatistiklerin toplanması, derlenmesi ve üye ülkelerin kullanımı için düzenlenip yayınlanmasıdır. İkincisi, ülkeler arasındaki işbirliğin geliştirilmesi amacıyla bu ülkelerdeki sosyal ve ekonomik gelişmelerin takip edilip, raporlanmasıdır. Son olarak üye ülkelerin ihtiyaçları ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın amaçları doğrultusunda eğitim programları organize etmesidir.

İslam ülkelerinde mesleki eğitim hangi seviyede?

Mesleki eğitim sadece az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için değil gelişmiş ülkeler için de önemli bir sorun. İslam ülkeleri mesleki

eğitim sistemi, imkanları açısından homojen bir yapıya sahip değil. SESRIC olarak mesleki eğitim konusundaki işbirliklerini artırmak amacıyla Mesleki Eğitim ve Öğretim Programı (OIC-VET) Programı başlattık.

OIC-VET kapsamında istatistik, tarım, çevre, su, ekonomi ve finans, ticaret, sağlık, bilgi işlem teknolojiler, iş gücü, sosyal güvenlik ve sosyal politikalar alanlarında da pek çok kapasite geliştirme programı yürütüyoruz.

Türkiye ve ekonomisi güçlü ülkeler bu konuda öncülük edebilir mi?

İslam dünyasında Türkiye başta olmak üzere göreceli olarak gelişmiş Malezya, Suudi Arabistan, Fas, İran ve Pakistan gibi bazı ülkelerin bu alandaki işbirliklerine elbette önemli katkıları olacaktır.

Türkiye özellikle son yıllarda ekonomik kalkınma çabaları, elde ettiği olumlu neticeler ve tecrübelerle diğer birçok alanda olduğu gibi

mesleki eğitim alanında da diğer İslam ülkelerine önemli katkılar sağlayabilir. İİT dönem başkanlığını üstlendiği bu dönemde, başta mesleki eğitim olmak üzere İslam dünyasının sorunlarının çözümüne önemli katkıları olacaktır.

2016 İslam Dünyası Turizm Başkenti Konya oldu. Bu uygulamanın önemi nedir?

İslam dünyasındaki turizm olgusunun yaygınlaştırılması ve İslam coğrafyasındaki şehirlerin bütün dünyaya tanıtılması amacıyla İİT, geçen sene ilk defa İslam Dünyası Turizm Başkenti seçmeye başladı ve ilk İslam Dünyası Turizm Başkenti olarak Kudüs belirlendi. 2016 yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti olarak ise Konya seçildi. Gelecek yıl Medine-i Münevvere ve 2018 yılında da Tebriz İslam Dünyası Turizm Başkenti olarak ilan edildi.

Sahip olduğu kültürel, tarihi ve ilmi değerleriyle Konya, İslam dünyası turizm başkenti olmayı hak ediyor. Asırlar boyunca barındırdığı ilim yuvaları, kütüphaneleri ve yetiştirdiği kişilerle evrensel kültüre katkı sağlayan Konya, İslam'ın gerçek yüzü olan medeniyeti ve hoşgörüyü de yansıtıyor.

Bu payeyle Konya, hak ettiği yere evrensel düzeyde kavuşarak yerel ve uluslararası ölçekte birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu sayede binlerce kişi Konya'yı tanıma ve ziyaret etme fırsatı bulacak. Konya'nın ekonomik potansiyelinin de artırılmasına da katkı sağlayacak.

İslam coğrafyasında yıllardır süren savaşlar ve iç çatışmalar yaşanmakta, bir türlü sükûnet ve huzur zemin bulamamakta. Sizce bunun sebebi nedir?

İslam dünyası, ne yazık ki uzun zamandır kan ve gözyaşının, krizlerin, insani problemlerin yaşandığı bir coğrafya oldu. Elbette bu durumun birçok nedeni var. Ancak bundan

daha önemli olan bu durumu değiştirme imkân ve kabiliyetimizin olması, İslamın sahip olduğu değerlerin ve dinamiklerin her türlü problemimize çözüm önerilerinin olmasıdır. İİT ve teşkilata bağlı kurum ve kuruluşların bu çözümler için uygun ortamlar oluşturduğunu da belirtmekte fayda var.

Son 40 yılda İİT ülkelerinde yaşanan doğal felaketlerde ciddi bir artış yaşandı. 1990'lı yıllarda 681 doğal felaket kaydedilirken, bu sayı 2000-2015 tarihlerinde dünya ortalamasının çok üzerinde olan 1,628'e ulaştı. 50 milyondan fazlası son 3 yılda olmak üzere, 1970 yılından bu yana İİT ülkelerinde yaşayan 800 milyondan fazla insan doğal felaketlerden etkilendi. Dünya genelindeki çatışmaların %80'i İİT ülkelerinde meydana geldi.



SESRIC, öncelikli görevi üye ülkelerle ilgili sosyo-ekonomik istatistiklerin toplanması, derlenmesi ve üye ülkelerin kullanımı için düzenlenip yayınlanmasıdır. İkincisi, ülkeler arasındaki işbirliğin geliştirilmesi amacıyla bu ülkelerdeki sosyal ve ekonomik gelişmelerin takip edilip, raporlanmasıdır. Son olarak üye ülkelerin ihtiyaçları ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın amaçları doğrultusunda eğitim programları organize etmesidir.





➤ Bunlara ek olarak, insanların belli hak ve imkânlardan yoksun bırakılması, ülkelerin güçsüzlüğü, ekonomik çöküş, insan hakları ihlalleri, göç ve yerinden edilme gibi etkenler insani krizlerin sebepleri arasında.

Bunlar nihayete erer mi?

Elbette bu sorunlara çözüm bulunur. Bunu için bizlerin birey olarak ve İslam ülkelerinin yönetimlerinin de siyasi irade olarak bunu istemesi ve olabilecek her fırsatı dayanışma ve işbirliği anlayışı içinde kullanmaları gerekir.

DAHA ÇOK GAYRET VE SAMİMİYET GEREK

Dünyanın hem en zengin hem en fakir ülkeleri Müslüman ülkeler. Bu zıtlık hem İslam'ın paylaşma, dayanışmayı önceleyen anlayışının zedelendiği hem de işbirliğinin zayıf kaldığını göstermiyor mu? Sizce İslam dünyasının işbirliği yeterli mi?

Dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde İslam ülkeleri hakikaten çok ciddi bir potansiyele sahip. Doğal kaynaklar açısından sahip olduğu güce bakıldığında, dünya petrol rezervlerinin %60'ı, doğal gaz rezervlerinin %61,2'si yine aynı coğrafyada yer alıyor. Tarım arazilerinin yaklaşık %30'u yine bu coğrafyada.

Bu kadar güzel potansiyel yanında, tabii üzücü rakamlar da var. Örneğin dünya üretiminden İslam dünyası sadece %9 pay alıyor. İslam dünyasındaki nüfusun büyük bir çoğunluğu günde iki buçuk doların altındaki gelire yaşamak zorunda. İnsani yardıma muhtaç dünya nüfusunun toplam %71'i İİT coğrafyasında yaşıyor.

Bu tablo aslında İslam ülkeleri arasında ne kadar çok işbirliğine ihtiyaç olduğunu veya işbirliği potansiyeli olduğunu gösteriyor. Özellikle İSEDAK Komitesi bu işbirliği alanlarından ekonomik



Türkiye özellikle son yıllarda eko-

nomik kalkınma çabaları, elde ettiği olumlu neticeler ve tecrübelerle diğer birçok alanda olduğu gibi mesleki eğitim alanında da diğer İslam ülkelerine önemli katkılar sağlayabilir.

ve ticari konuların takip edildiği bir ortam. İslam ülkeleri arasında ticaretin kolaylaştırılması için imzalanan anlaşmalar var. Ekonomik ve ticari ilişkileri artırmak için alınan kararlar ve tedbirler var. Ancak yine de daha çok gayret göstermek ve samimiyet gerekiyor.



CANSUYU
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

**Kazancımız; Allah için
Verdiğimizdir**



**KUMANYA
BEDELİ
80₺
İFTAR
10₺**

TÜRKİYE FINANS - KUVEYT TÜRK - ZİRAAT BANKASI - VAKIFBANK - HALKBANK - PTT: 511 75 63

Şubelerindeki **CANSUYU** Kurumsal Tahsilat Hesaplarından Bağış Yapabilirsiniz.

Online Bağış
www.cansuyu.org.tr

Genel Merkez
0 312 285 20 03

VAKIF KATILIM GENEL MÜDÜRÜ İKRAM GÖKTAŞ:

HALKIMIZIN GÖSTERDİĞİ TEVECCÜH, BEKLEDİĞİMİZİN DE ÜZERİNDE OLDU

Dünyada ve ülkemizde katılım bankacılığı son yıllarda büyük ivme kazandı. "Faizsiz bankacılık", "İslami bankacılık" gibi isimlerle anılan sektörün ülkemizdeki en genç oyuncusu ise Vakıf Katılım Bankası oldu. Dergimizin bu sayısında sektöre hızlı bir giriş yapan Vakıf Katılım'ın Genel Müdürü İkrâm Göktaş'ı konuk ederek katılım bankacılığını konuştuk.



İkrâm Göktaş
Vakıf Katılım
Müdürü

Vakıf katılım henüz çok yeni. Sektördeki ilk tepkiler nasıl?

Vakıf Katılım, katılım bankacılığı sektöründe yeni bir oyuncu gibi görünse de kurucumuz Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün geçmiş bankacılık ve katılım bankacılığı deneyimleri ile kadim vakıf kültürünü düşündüğümüzde bu alanda son derece tecrübeliyiz.

Vakıf Katılım'a halkımızın gösterdiği teveccüh, aslında beklediğimizin de üzerinde gerçekleşti. Teknik altyapısı, bankacılık ürün ve hizmetleri, şube ağı ile sıfırdan bir banka kurmak, oldukça zorlu bir görevdi. Bu zorlukları önemli ölçüde aşmamızda bize gösterilen teveccüh önemli rol oynadı. Gördüğümüz ilginin hem kamu katılım bankası olmanın getirdiği güven algısından hem de katılım bankacılığı felsefesi ile vakıf kültürünün büyük ölçüde örtüşmesi nedeniyle sektöre bir fark getireceğimize duyulan inançtan kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Vakıf Katılım'ın temel vizyonu ve misyonu nedir? Katılım bankacılığı sektörüne getirdiği yenilikler ve farklılıklar neler olacak?

Vakıf Katılım olarak bu yola çıkarken kamu desteğini ve gücünü, yüzyıllara dayanan adalet ve sosyal paylaşım esaslı vakıf kültürü ile aynı potada eritmeyi ve bu sayede katılım bankacılığı sektöründe bir dönüşüme önyak olmayı amaçladık. Vizyonumuzu da "katılım bankacılığında referans kurum olmak" şeklinde belirledik.

Bir kamu bankası olarak katılım bankacılığı standartlarının gelişimine ve ülkemizin faizsiz finans merkezi olmasına katkı sağlayacak projelere de her zaman destek vereceğiz.

Ticari hayatın içerisinde aktif rol olarak gerçek bir alternatif oluşturacak; başlangıç sermayesi



Vakıf Katılım
Merkez Şube

olmayanla kaliteli projelerin önünü açacak; Türkiye'ye iş adamları kazandırmak için çaba sarf edeceğiz.

"MÜSLÜMAN OLMAYAN ÜLKELERDE BİLE FAİZSİZ BANKACILIK VAR"

Katılım Bankacılığı deyince ne anlamalıyız?

İslami finans dünya genelinde oldukça ilgi gören ve 2 trilyon doları aşkın büyüklüğüyle göz kamaştırıcı bir finans modelidir. Ne büyük tezat ki, bu modelin merkezini bugün büyük oranda Londra oluşturuyor. Bu modelin ekonomiyi desteklediğinin fark edilmesini takiben bu alana olan ilgi artmış, aralarında Avrupa ülkelerinin de yer aldığı birçok Müslüman olmayan ülkede bile faizsiz bankacılık modeli uygulanmaya başlamıştır.

Kâr payı ile faiz arasındaki temel fark, faizde anaparanın vade sonundaki kazancı taahhüt edilirken, kâr payında kazancın destek verilen projelerin verimliliğine göre oluşmasıdır.

Katılım Bankacılığı prensipleri ve ilkeleri ile toplumun ekonomik yönden gelişmesine ve adaletli bir



Katılım Bankacılığı, prensipleri ve ilkeleriyle toplumun ekonomik yönden gelişmesine ve adaletli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olan bir finansal çözüm modelidir.

şekilde ilerlemesine yardımcı olan bir finansal çözüm modelidir. Bu model üretime ve ticarete dayalı bir fonlama yaptığı için bu sistem içinde kullanılan fonlar ekonominin gelişmesine çok ciddi katkılar sağlar.

Türkiye'de katılım bankacılığı yükselişe geçmesiyle kamu bankaları da katılıma yöneldi. Bunun sebebi nedir?

Ülkemizde katılım bankacılığı 30 yılı aşkın bir geçmişe sahip olmasına karşılık gerek bankacılık sektöründen gerekse dünya faizsiz bankacılık sektöründen aldığı pay anlamında sahip olduğu potansiyeli bugüne kadar gerçekleştirilebilmiş değil. Ancak geçtiğimiz yıl Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından

➤ hazırlanan strateji belgesi ile iddialı hedefler ortaya kondu. Bu iddialı hedeflere ulaşmada kamu katılım bankalarına önemli rol düşüyor. Kamunun bu sektöre aktif oyuncu olarak girmek suretiyle verdiği destek, hem ülkemizdeki tasarruf sahipleri hem de yurtdışında faiz konusunda hassasiyet taşıyan fonlar açısından bir güven algısı oluşturulmasını sağlayacaktır.

Katılım bankacılığının klasik bankacılığa göre avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Katılım Bankaları tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları, faizsiz

finansman prensipleri dahilinde projelerde değerlendirerek (tüketicilere ve işletmelere fon kullanımı) oluşan kar veya zararı yine tasarruf sahipleriyle paylaşırlar.

Katılım Bankalarındaki finansman yöntemleri malı peşin alıp vadeli olarak müşteriye satmaya dayanır. Bu nedenle reel ekonomik faaliyetlerin; mal alış-satışının finanse edilmesi söz konusudur.

Mal satımında katılım bankalarının alacağı kar başta tespit edilir ve borçlanan kişinin hangi tarihte ne kadar taksit ödeyeceği en başta belirlenir. Uygulanan kar oranların-

da vade sonuna kadar bir değişiklik yapılmaz ve klasik bankalardaki gibi alacaklar vadesinden önce geri istenmez.

Katılım bankacılığının toplumda bilinirliği yeterli mi?

Ülkemizde katılım bankacılığı sektörü halen tam olarak bilinmiyor. Bu noktada bu finansal modeli henüz tanımayan kitlelerin kafalarında katılım bankacılığı ile ilgili çeşitli sorular var. Ancak sistemle tanışan hemen her müşterimizin bu modeli benimsediğini ve ülke ekonomisine katkı sağlandığının farkında olduğunu söyleyebiliriz.

30 yıllık geçmişine karşın hâlihazırda ulaşması gereken büyüklüğün çok uzağında bulunan sektör, en ciddi büyümesini geçen 10 yılda gösterdi. Bankacılık sektörü içerisindeki payı on yıl önce yüzde 2 iken, 2015 sonunda bu oran yüzde 5,1'e ulaştı. Özkaynak karlılığında uzun yıllar geleneksel bankaların arkasında kalan katılım bankaları, 2015'te yüzde 13,7 ile bankacılık sektör ortalamalarına yaklaştı.

Vakıf Katılım'ı sayılarla öğrenelim. Şu an kaç şubeniz, personeliniz var?

Bu yılın şubat ayı sonunda hizmet vermeye başladık ve alt yapı çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak hızlı bir şubeleşme sürecine girdik. İstanbul Mecidiyeköy'deki merkez şubemizin yanına İkitelli, Ümraniye, Konya, Gaziantep, Denizli, Gebze Adapazarı, Ankara ve Şanlıurfa şubelerimizi ekledik.

Haziran ayı ortası itibarıyla 200 çalışanımız ve 10 şubemiz bulunmaktadır. Yeni şube açılışlarımızla birlikte yılsonunda 30 şube ve 500 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. 3 yılın sonunda da müşterilerimize 100 şube ve 1.200 çalışanla hizmet vermeyi öngörüyoruz.



Vakıf Katılım
Genel Müdürlük



“ İslami finans dünya genelinde oldukça ilgi gören ve 2 trilyon doları aşkın büyüklüğüyle göz kamaştırıcı bir finans modeli. Ne büyük tezattır ki, bu modelin merkezini bugün büyük oranda Londra oluşturuyor.

Vakıf Katılım olarak öncelikleriniz ve hedefleriniz neler?

Öncelikli amacımız sektörü büyütmek; hem yurt içi hem de yurt dışından daha fazla fonu sisteme dahil etmek ve daha fazla kişiye ulaşmak. Bu doğrultuda yoğun bir çalışma ve odaklanma ile katılım bankacılığı sektöründeki pazar payımızın 2018 yılında yüzde 10'a çıkmasını ve 2023'te sektör liderliğini bize getirecek seviyeye ulaşmasını bekliyoruz

“ESNAF BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Anadolu'da bankacılık ile ilgili neler yapıyorsunuz?

Her ne kadar finansal sistemin merkezi İstanbul olsa da ülke coğrafyamızın çok ciddi bir bölümünü oluşturan Anadolu bizim için farklı bir yer teşkil ediyor. Vakıf Katılım olarak ecdadımızın yüzyıllarca yaşadığı ve binlerce eser bıraktığı Anadolu'ya ehemmiyet veriyoruz. Şu aşamada öncelikle şube ağımızı genişleterek ülke coğrafyamıza homojen bir şekilde yayılmaya, daha çok müşterimize temas etmeye çalışıyoruz. Bu aşamadan sonra her bölgenin ihtiyacına yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek yerel manada global kalitede hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Anadolu'daki illerimizdeki yerel kalkınmayı teşvik etmek amacıyla bir ilen topladığımız fonları yine o ilin sanayisine ve üretimine aktarmak önceliğimiz olacaktır. Böylece o ilimizin ekonomik açıdan geliş-

mesine ve zenginleşmesine katkıda bulunarak orada yaşayanların refah düzeyinin artmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu açıdan Anadolu'daki illerimizin sanayi ve ticaret odaları, tarım kooperatifleriyle iş birliktelikleri kurmayı planlıyoruz.

Esnafa ilişkin çalışmalarınız var mı?

Reel sektörün desteklenmesine önem veriyoruz. Bu noktada ülke ticaretimizin temelini oluşturan esnaf bizler için önem arz ediyor. Çalışan, üreten ve sıkıntı yaşamayan esnaf topluluğu, ülke ekonomisinde çarkların sağlıklı bir şekilde dönmesini ve kaynağın tabana yayılmasını sağlar. Biz de bu bilinçle hareket ediyor; esnaflarımızı finansal açıdan rahatlatarak ürün ve hizmetler geliştirmek için çalışıyoruz. Sağlıklı bir finansal modelle faaliyetlerini sürdüren ve kaliteli ürün/hizmet üreten esnafın gelecekte başarılı birer KOBİ olacaklarına inanıyoruz.

ESDER STANDI

DÜNYA İNSANI



ESDER, "Ahilik Ekseninde Göçmen ve Suriyeli Mültecilerin Sosyo-Ekonomik Hizmetlere Erişiminin Sağlanması" projesiyle Birleşmiş Milletler'in girişimiyle gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi'nde yer aldı.

173 üye ülke hazır bulunduğu, toplamda 9 bin katılımcının iştirak ettiği zirveye, Türkiye'den katılan 20 sivil toplum kuruluşundan biri olan derneğimize ayrılan stant yoğun ilgi gördü.

ESDER, aynı ve nakdi yardımda bulunan insani yardım kuruluşlarının aksine bu projeye meslek edindirmesiyle takdir topladı.

Derneğimiz standını ziyaret eden yerli ve yabancı katılımcılara projeye ilgili bilgi verildi. Suriyeli ve göçmen kadınlara ve çocuklara

mesleki eğitim vermek ve sosyal hayata uyumlarını sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, 9 ay süren kursta, yaklaşık 300 kişi başta Türkçe öğretimi olmak üzere terzilik, kuaförlük ve çocuk eğitimlerinden istifade etti.

Kursiyerler, Altındağ Halk Eğitim Merkezinin katkıları ve sertifikalandırmasıyla eğitimlerini tamamlayıp kalifiye eleman olarak işgücü piyasasına kazandırıldı.

Öte yandan, jinekolog avukat hemşire gibi önemli mesleklere sahip

ZİRVE'Sİ'NDE İLGİ ODAĞIYDI

kadınların Türkçe öğrenmeleriyle mesleki adaptasyonları gerçekleştirilerek ayrıca işgücü piyasasına girmelerine imkan sağlandı. Ayrıca bahçe mobilyacılığı ve hasır örgü konusunda istihdam alanları oluşturuldu.

Savaş mağduru çocuklardaki ruhsal bozuklukların iyileştirilmesi ve onların yeniden hayata olumlu bakmalarını sağlayacak pedagojik ve psikolojik çalışmalar yapıldı, sosyalleşmeleri için geziler tertiplendi.

“GÖÇMENLERİ YÜK DEĞİL RAHMET OLARAK GÖRÜYORUZ”

Zirvenin ardından değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Mahmut Çelikus, projenin sertifika dağıtım töreninin Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştiğini belirterek, “Sayın Bakan, projenin görüntülerinin BM’de sergilendiğini ve çok takdir aldığını ifade etmişlerdir. Bu projeye BM İnsani Zirvesine davet edildik. Stant açtık, projemizi yerli ve yabancı sivil toplum örgütleriyle ve karar alıcılarla paylaştık. Projemiz aynı ya da nakdi yardım üzerine kurgulanmayıp meslek edindirme ve istihdam sağlama esaslı olduğu için DİZ’de çok büyük ilgi gördü” dedi.

Çelikus, projenin balık vermeyi değil balık tutmayı öğrettiğini söyleyerek, “İnsanların izzetlerini incitmeyen onları eli ekmek tutar, kendi hüner ve kabiliyetleriyle para kazanan, ailesini geçindiren fertler haline gelmeleri projenin önemini



“ Proje ile balık vermeyi değil balık tutmayı öğretiyoruz. İnsanların izzetlerini incitmeyen onları eli ekmek tutar, kendi hüner ve kabiliyetleriyle para kazanan, ailesini geçindiren fertler haline gelmelerini sağlıyoruz.

daha da arttırmış ve çok insani bir proje olarak takdir toplamıştır. Projemiz bu yıl da yine Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara’da uygulanacak, daha sonra da 33 şubemizle bu projenin gerçekleşmesini arz



ediyoruz. Göçmenlerin özellikle Suriyeli kardeşlerimizin ülkemize yük değil rahmet olarak görüyoruz. Özellikle ağır işgücü piyasasında katkıları olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

AVRUPA EĞİTİM VAKFI TÜRKİYE SORUMLUSU KİTA, ESDER PROJE UYGULAMA MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ



AB'ye bağlı Avrupa Eğitim Vakfının (ETF) Türkiye sorumlusu Lida Kita, derneğimizin Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğü "Suriyeli Mültecilerin Ekonomik ve Sosyal Hayata Erişebilirliği" projesinin uygulama merkezinde incelemelerde bulundu.

Kita, yardımcıları Georgios Zismos ve Merjam de Jong ile proje kapsamında eğitim gören kadınları ziyaret ederek, ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus'tan bilgi aldı.

Çelikus, projeye Suriyeli kadınlara Türkçe'nin yanı sıra terzilik ve kuaförlük kursu verildiğini, çocuklara psikolojik destek sağlandığını, katılımcıların kır gezilerine götürülerek sosyal hayata adaptasyonları ve Ankara'yı tanımalarına yardımcı olduklarını anlattı.

PROJEYLE MÜLTECİLER MUHTAÇ DEĞİL MESLEK SAHİBİ OLDU

Proje'nin, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Birleşmiş Milletler'e sunulduğu belirten Çelikus, "Projeyi çok beğendiler ve İstanbul'da gerçekleşen Dünya İnsani Zirvesi kapsamında projenin tanıtımın için ESDER'e stant tahsis edildi. ESDER bu proje ile zirveye Türkiye'den katılan 20 STK arasına girmeyi başardı. Burada proje dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yüze yakın insani yardım kuruluşuna tanıtıldı." diye konuştu.

Katılımcıların eğitimleri neticesinde meslekleri Milli Eğitim Bakanlığından da sertifikalandırılarak işgücü piyasasına katıldıklarını da vurgulayan Çelikus, "Böylece, hem devletimize, milletimize yük olmaktan kurtuluyorlar hem alınterleriyle geçimlerini sağlıyorlar. ESDER olarak çok önemseydiğimiz Müslümanın izzetinin korunması dilenci ve ihtiyaç sahibi konumundan çıkarılması ilkemizi de böylece bu projeye

hayata geçirmiş olduk" dedi.

"ESDER İLE İLİŞKİLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Lida Kita da "Proje şu ana kadar gördüğümüz çalışmalar içinde en başarılı bulduğumuzdan biri" ifadesini kullandı.

Projenin ETF'nin temel ilkesi olan mesleki eğitimin en kaliteli şekilde insanlara öğretilmesi, mesleki eğitim standartlarının yükseltilmesi, insanların üretime yönelmesi, nitelikli işgücünün piyasaya girmesi ile uygunluk gösterdiğini kaydeden Kita, "Bu projenin hem tarafımızdan hem de başka katkı sağlayıcılar tarafından desteklenmesini arzu ediyoruz. Bu projenin pilot uygulama olmasını ve Suriyelilerin yoğun yaşadığı illerde uygulanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kita, katılımcıların da çok gayretli olduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi: "Gerek dil gerek mesleki eğitim konusunda özellikle de çocukların sosyal hayata uyumu ve ruhsal gelişimi noktasında başarılı bir uygulama olduğunu gözlemledik. ESDER ile ilişkilerimiz artarak devam edecektir. Eylülde Türkiye'ye tekrar gelip bu ve benzeri projelerin hayata geçmesi konusunda destek vereceğimizi ilan ediyorum."

Daha sonra Suriyeli çocukların arasına girerek oyunlar oynayan Lida Kita, Başkan Çelikus'a i daveti ve çocuklarla keyifli dakikalar geçirmelerini sağladığı için teşekkür etti.





ÜRETEEN GENÇLER FUTBOL TURNUVASINDA BİR ARAYA GELDİ

Esnaf ve Sanatkarlar Spor Kulübü Derneği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle "Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları" projesiyle sanayide çalışan gençlerle futbol turnuvası düzenlendi.

14-19 yaş aralığında 590 gencin yer aldığı turnuvanın ilk etabında, 7 mesleki eğitim merkezinde toplamda 132 müsabakanın gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeler Genel Müdürü Mehmet Bıçkıcı, turnuvanın açılış töreninde, kendisinin bir köylü çocuğu olduğunu ve üreten bir aileden geldiğini belirterek, "Sanayideki gençlerle yeterince ilgilenilemiyor ama Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç talimat verdi, bu projeye başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye'de bakanlığımızın spor ve kültürel tüm imkânlarından faydalanacaklar" dedi.

Bıçkıcı, projeye desteklerinden dolayı ESDER'e de teşekkür etti.

PEYGAMBER VE PADİŞAHLAR DA MESLEK ERBABIYDI

Kulüp Başkanı Mahmut Çelikus ise "Sanayide çalışan, üreten gençlerin spordan, sporun geliştirdiği kardeşlik ve mücadele ruhundan, ruhsal ve bedensel gelişimden uzak kaldığına ESDER olarak üzülenek görüyorduk. Daha önce Hatay ve bazı şubelerimiz esnaf turnuvaları tertiplemişlerdi kendi illerinde. Genel merkez olarak biz bunu yapamamanın eksikliğini hissediyorduk. Böylece Bakanlığımızın desteğiyle başlattığımız Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları projesiyle sanayi gençlerini de topluma kazandırmak istedik" diye konuştu.

Çelikus, gençlere üretmenin, meslek sahibi olmanın, ülke ekonomisine katkıda bulunmanın çok

önemli olduğunu söyledi. Meslek sahibi olmanın altın bilezik sahibi olmak manasında kullanıldığını hatırlatan Çelikus, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önemlisi mesleklerin manevi dinamikleri vardır. Peygamberlerin her biri, bir mesleğin piridir. Hz. Davut demircilerin, Hz. Nuh marangozların, Hz. İdris terzilerin, Hz. Yunus balıkçıların, Peygamber Efendimiz tüccarların piridir. Ayrıca tarihimizde de Osmanlı padişahlarının her birinin ayrı sanatta ustalaşmıştır. Örneğin Fatih Sultan Mehmet bahçıvan, 2. Beyazid hattat, Yavuz Sultan Selim kuyumcu, 2. Abdülhamit marangozdu. Dolayısıyla meslek sahibi olmak hem dünyevi hem de uhrevi öneme haizdir. Bu nedenler buradaki gençleri tebrik ediyor, Türkiye'nin imar ve inşasında önemli roller üstleneceklerine yürekten inanıyorum."

Projeye katılan tüm çıraklık öğrencilerine forma, krampon, tozluk, futbol topu hediye edildiğini belirten Çelikus, eylül ayında yapılacak finallerde de eşofman ve tam takım spor kıyafetlerinin verileceğini söyledi.

SİZ HİÇ “SİVAS KÖFTE” YEDİNİZ Mİ?



| Murat Gözel

Bilen bilir. Farklı kültürleriyle dünyanın en güzel mutfaklarından birini oluşturan Anadolu'nun seçkin tatlarından biri de Sivas Köfte.



Sivas köfteyi yemek için elbette Sivas'ta olmaya gerek yok. Başkentte de bu işi hakkıyla yapan Sivaslı Murat Gözel, 1993'te bulaşıkçılık ile başladığı meslek hayatına kendi işinin patronu olarak devam ediyor. Müşterileri için köftenin etini hazırlamak ve pişirmekten vazgeçmeyen Murat usta, Sivas'ın meşhur köftesini okurlarımızla paylaştı.

Sivas'ın temel lezzetlerinden Sivas Köftesi nasıl yapılır?

Sivas köftesi sade kıyma ve kaya tuzundan oluşur. Süt danası veya

“ Sivas köftesi, patenti alınmış ve Sivas'a mal olmuş bir ürün. Bizler de işletmeci olarak bu kriterlere riayet ederek damak tadını bozmadan güzel bir sunumla müşterilerimize ulaştırıyoruz

genç düve diye tabir edilen hayvanlardan olması makbuldür. Sivas köftesi hayvanın ön bacak, arka but, gerdan ve kaburga etlerinin sinirleri ayıklanarak ve yağıyla orantılanarak kaya tuzu ilavesiyle kıyma makinesinde çekilir. Yoğrularak küçük topaklar halinde buzdolabında bekletilir. İşleneceği zaman tekrar kıyma makinesinde çekilerek köfte haline getirilir.

Diğer köftelerden farkı nedir?

Sivas köftesi sade kıyma ve kaya tuzundan yapılır. Diğer köftelerde ise soğan, ekmek, karbonat, baharat gibi birçok katkı maddesi vardır.

Sivas köftesini korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak için neler yapıyorsunuz?

Sivas köftesi, Sivas Valiliği ve çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından patenti alınmış ve Sivas'a mal olmuş bir ürün. Bizler de işletmeci olarak bu kriterlere riayet ederek damak tadını bozmadan güzel bir sunumla müşterilerimize ulaştırıyoruz.

Sivas köftesini tüketen müşterilerin tepkileri nasıl?

Köftemizi genelde Sivaslı, Sivas'ta görev yapmış veya yolu bir şekilde Sivas'tan geçmiş kişiler tercih ediyor. İlk kez yiyenler biraz tereddüt etse de denedikten sonra bugüne



kadar niye yememiřiz diyorlar. Bu da bizi gururlandırıyor.

Bizler için bir mesajınız var mı?

Kepenk tam bir esnaf dostu. Esnafın sorun ve sıkıntılarının cesurca dile getiriyor. Dergimiz çalışanlarına başarılı ve kaliteli dergi hazırladıkları için can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

“ Köftemizi genelde yolu bir şekilde Sivas'tan geçmiş kişiler tercih ediyor. İlk kez yiyenler biraz tereddüt etse de denedikten sonra bugüne kadar niye yememiřiz diyorlar. Bu da bizi gururlandırıyor.

TSE'den tescilli Sivas köftesi řu şekilde hazırlanıyor:

Yaylalarda doğal ortamda yetiřtirilmiř, en az iki yařındaki dana, etinin kaburga, but, kürek kısmı ile koyunun but kısmından elde edilen karkas et sinir, damar ve zarlarından ayıklanır. Ayıklanan dana eti karıřtırılarak kilo başına 20 gram tuz eklenip, kıyma makinesinde orta kalınlıkta 1 defa çekilir. Çekilen et karıřım için herhangi bir katkı maddesi kullanılmaksızın bir defa yoğrulur. En az 12 saat dinlendirilir. Dinlendirilmiř et orta kalınlıkta kıyma makinesinde tekrar çekilir. Homojen hale gelmiř karıřım 25 gram ağırlığında dilimlenir. Avuç içerisinde řekil verilerek 0,5 santimetre kalınlığında, 6-7 santimetre çapında oval bir görünüme oluřturulur. Köfteyi hazırlamanın en büyük özelliđi avuç içinde kalınlığın ve büyüklüğünün dengeli olarak ovalleřtirilmesidir. Dengeli ovalleřtirme piřmenin önemli şartıdır. Ovalleřtirme esnasında el suya batırılır. Ancak elde kalacak su miktarı gayet az olmalıdır. Su çok olursa et dađılır ve köftenin görünüme bozulur. Porsiyon olarak satıřa sunulan köfte 7 adet, et miktarı ise 175 gramdan az olamaz.

Sivas köftesinin piřirilip servis edilmesi de řöyle:

Hazırlanan köfteler alevsiz yođun korlu meře kömürü ateřinde, kısa aralıklarla çevrilerek her iki yüzünde piřmesini sađlayacak şekilde yeterli miktarda piřirilir. Piřirme derecesi, etin renginin kırmızıdan koyu kahve rengine dönme seviyesidir. Çok fazla piřilmemesine özen gösterilir, fazla piřmiř köfteler sertleřir. Piřmiř köfteler, kuru, geniř ve yayvan porselen tabakta servis yapılır. Köfte, altına sıcak Sivas pidesi konularak servis edilir.



I Prof. Dr. Mete Gündoğan

PROF. DR. METE GÜNDOĞAN:

FAİZSİZ SİSTEM MÜMKÜN; DEVLETİN VERGİ ALMASINA GEREK YOK

“Borca Dayalı Para Sistemi” çalışmasıyla ekonomiye farklı bir bakış açısı getiren Prof. Dr. Mete Gündoğan, faize ve şu anki vergi sistemine karşı çıkararak bunlara alternatifler üretiyor. Esnafın önemini vurgulayan ve sistem değiştiği takdirde alım gücünün yüzde 60 artacağını söyleyen Prof. Dr. Gündoğan, fikirlerini Kepenk okurlarıyla paylaştı.

Hocam sizin “küçük esnaftan yemlenip holdinglere yumurtluyorsunuz” diye bir sözünüz var. Bunu biraz daha açalım.

Halkın içinde iş hayatının büyük çoğunluğunu esnaf oluşturuyor. Devlet adamı esnafa geliyor, “Beni seçersen şunları yaparım” diyerek hayal satıyor. Esnaf da “Tamam,

ben böyle bir devlet istiyorum” diyor ve oyu karşılığında o hayali satın alıyor. Ancak sisteme baktığınızda, esnafın iş için krediye ihtiyacı olduğunda banka da teminat istiyor. 100 bin liralık kredi için neredeyse tüm malına mülküne ipotek koyuyor. Esnaf da korkuyor ve kredi alamıyor. Kim alıyor

krediyi? Bu teminatları verebilecek kadar büyük holdingler. Banka, holding çek verse bile kabul ediyor ve milyonlarca hatta milyarlarca kredi verilebiliyor. Devleti siyasal olarak esnaf tutuyor ayakta ama onlar dönüyor holdinglerin kasasına yumurtluyor. Bu düzen değişmeli. Başta haktan yana, sonra halktan

“ Biz Müslümanlığın gereği olarak faize karşıyız. Esas karşı olduğumuz nokta şu, para ve kredi sistemi kurgulanırken Türkiye Cumhuriyeti devletinde faize dayalı kurgulanmış yani borca dayalı para sistemi içinde bulunduğumuz sistem. Neden? Parayı ilk önce piyasaya Merkez Bankası veriyor. Merkez Bankası özel bir şirket, para üretiyor ve faiz karşılığı satıyor bankalara. Bankalar da onu alıp katbekat defalarca iş dünyasına satıyor. Dolayısıyla para eşittir borç. Biz bu borca dayalı para sistemini istemiyoruz.

yana, sosyal bir devlet olmalı. Çünkü 80 milyonun hepsi devlet, devlet biziz. Bize geliyorsunuz vaatlerinizi hayallerinizi anlatıyorsunuz ama kasadan sadece büyük holdingler alıyor. Buradan yemlenip büyük holdingin folluğuna yumurtluyorsunuz.

BORCA DAYALI PARA SİSTEMİ

Müslümanlığın gereği olarak faize çok karşıyınız. Peki hocam, şu anki durum malum ancak sistemin değişmesi, faizsiz hayat mümkün mü?

Bütün bu mekanizmanın can alıcı noktası faizdir. Biz Müslümanlığın gereği olarak faize karşıyız. Esas karşı olduğumuz nokta şu, para ve kredi sistemi kurgulanırken

Türkiye Cumhuriyeti devletinde faize dayalı kurgulanmış yani borca dayalı para sistemi içinde bulunduğumuz sistem. Neden? Parayı ilk önce piyasaya Merkez Bankası veriyor. Merkez Bankası özel bir şirket, para üretiyor ve faiz karşılığı satıyor bankalara. Bankalar da onu alıp katbekat defalarca iş dünyasına satıyor. Dolayısıyla para eşittir borç. Biz bu borca dayalı para sistemini istemiyoruz. Çünkü borç faizden dolayı borç oluyor.

Bunun alternatifi nedir?

Merkez Bankası'nın tek ana görevi var o da fiyat istikrarı. Merkez Bankası'nı önce devletin kontrolüne alacaksınız. Sonra iki görevini eşzamanlı yapacak: fiyat istikrarı ve para istikrarını sağlayacak. Ne kadar mal ve hizmet varsa bunları karşılayacak kadar piyasada paranın varlığını temin edecek. Bu iki görevi devlet adına, yani bizler adına yapacak. Bunu sağlamak da gayet kolay. Merkez Bankası ve Bankacılık kanununda yapılacak birkaç değişiklikle bu sistem yerli yerine oturur. Şu anda bu sistem, başta esnaf olmak üzere mal ve hizmet üreten herkesin tepesine çökmüş durumda. Ve herkesi sistemin dışına itiyor, öteliyor. Sistemin dışına ittiği anda suçlu oluyorsunuz. O suçluluk psikolojisiyle devlet kendisini dokunulmaz, sorgulana-

maz pozisyona koyuyor. Halbuki devlet bir işletmenin çalışanından yüzde 38 vergi alıyor, bankalar yüzde minimum 15 finansman maliyeti alıyor. Devlet izin vermeseydi bankalar bunu yapamaz, herkese kredi kartı vermişler ve 5 milyon kredi kartı mağduru olmuş. Her insan bir aile demek, nerden baksanız 20 milyon insanı etkileyen bir sıkıntıdır bu. Faizin mutlaka kaldırılması gerekiyor.

ALIM GÜCÜ YÜZDE 60 ARTAR

Son günlerde yine asgari ücretliden alınan vergiler gündemde. Vergi politikasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bugün devlet vatandaştan gelir vergisi ve diğer vergiler toplamı yüzde 38 vergi alıyor. Bunlar neden bu kadar yüksek çünkü 2045 yılına kadar borçlanmışız faizi ödüyoruz. Devlet parasının sahibi olursa vergi almasına gerek yoktur. Çünkü devletin ürettiği hizmet o paranın içerisinde zaten hesaplanır. Dolayısıyla vergi politikasının kökünden değişmesi gerekiyor. Vergi politikası adeta zulüm politikasına dönüşmüş. KDV, ÖTV gibi vergiler, harama hile katmak gibi. Devlet eğer para istikrarını sağlayacak bir mekanizma kurarsa vergiler sadece piyasadaki para miktarını dengelemek için kullanılabilir. Siz



➤ sadece belirli mallardan muvaka-
katen vergi alabilirsiniz. İki sene
boyunca şu oranda vergi alacağım
diyebilir ve iki sene sonra bu kesilir.
Böyle sürekli vergi olmaz.

Dünyada bunun örneği var mı?

Dünyada değişik mallardan vergi
alınmadığı ülkeler var. Herkes
kendi ekonomik sistemine göre
vergi rejimi uyguluyor ama Türki-
ye'de en zalim olan uygulanıyor.
KDV koyuyorsun, bunu zengin
de fakir de aynı oranda veriyor.
Dolaylı vergilerin oranı yüzde 75.
Yani muazzam bir vergi adaletsiz-
liği uyguluyorsun, buna mukabil
5 milyar borcu olan bir holdingle
uzlaşıp 800 bin lira vergi alıyor-
sun. Aradaki farkı ise uzlaşma-
yacak olanlardan alıyor devlet.
Vergiyi tabana yayıyor, örneğin
trafik cezası ile alıyor. Tepeden
alamadıklarını tabana bölüyor.
Bunlar yanlış.

“ Devlet parasının
sahibi olursa ver-
gi almasına gerek
yoktur. Çünkü devletin
ürettiği hizmet o paranın
içerisinde zaten hesap-
lanır. Dolayısıyla vergi
politikasının kökünden
değişmesi gerekiyor.

**Geçen yılki seçimlerde bağımsız
milletvekili adayı olduğunuz ancak
oy oranınız yeterli olmadı. Mec-
lise girseydiniz ilk icraatınız ne
olurdu?**

Faizin sistemden kaldırılması için
elimden gelen her şeyi yapardım.
Faiz kaldırınca bu vergiler toptan
değişir.

**Diğer vekillerden destek bulur
muydunuz?**

Diğer siyasetçiler tarafından
desteklenmek önemli değil ama
taban bunu anlardı. İnsanlar, “Evet,
aslında devlet biziz ve bunların
düzenlenmesi gerekir” dediği an
değişimin başladığı an olacaktı.

Mesela, ben yaş itibariyle başör-
tülü zulmünün en ağır olduğu
zamanları yaşadım üniversitede
ama şu an başörtülü bakanlarımız
var. Bunlar o zamanlar hayal bile
edilemezdi. Şimdi de ben “Faizsiz
mümkün, devletin vergi almasına
bile gerek yok” dediğimde insan-
lar bunu hayal bile edemiyor ama
birlik beraberlik içinde “Hayır, niçin
ödüyoruz biz bunu” dediğinde,
milletin sırtından yüzde 60 ekono-
mik yük kalkmış olacak. Alım gücü
yüzde 60 artacak.



İSTEYEN HERKES BU YÖNTEMLE EV SAHİBİ OLACAK

Tüm Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenler için faizsiz bir yöntem var. Bu yöntem ile isteyen herkes tek kuruş faiz ödemedi, aylık taksitleri kendisi belirleyerek, ara ödeme yapmadan istediği herhangi bir evi alabiliyor. Üstelik hiç peşinatı olmayanlar bile bu yöntemle kolaylıkla ev sahibi olabiliyor. Eminevim'in mükemmel yöntemi hakkında detaylı bilgi alın, binlerce aile gibi siz de kendi evinize taşının...

Şimdi 2. el aranızı değerinin üzerinde peşinat olarak alıyoruz.



FAİZ YOK! ARA ÖDEME YOK! İSTEYENE HİÇ PEŞİNATSIZ...

Eminevim'in faizsiz yöntemi ile kredi kullanmadan, hiç ara ödeme yapmadan her ay yüzlerce aile kendi evine taşınıyor. Üstelik hiç peşinatınız yoksa çözüm yine Eminevim'de...



TAKSİTLERİ SİZ BELİRLEYİN! ₺500, ₺1.000, ₺1.500

Almak istediğiniz evi ve değerini belirledikten sonra bütçenize göre kaç ay taksitle ödeyeceğinize de siz karar veriyorsunuz. Örneğin; 60 ay, 80 ay, 100 ay, 120 ay...



TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN BEGENDİĞİNİZ EVİ ALIN.

Türkiye'nin neresinde olursanız olun Eminevim ile kolaylıkla ev sahibi olabilirsiniz. Almak istediğiniz evi istediğiniz ilden, ilçeden veya mahalleden siz seçiyorsunuz.

HER AY
900
üzeri
teslimat

Sizi arayıp bilgi verelim...

Adınızı, soyadınızı, ilinizi ve ilçenizi bu numaraya mesaj olarak gönderin biz sizi arayıp bilgi verelim.

0506 108 36 46

444 36 46

Eminevim Bilgi Hattını arayarak daha çok detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz...

EMİNEVİM
Ev almanın en kolay yolu

24
yıl

www.eminevim.com

[Twitter](#) [Facebook](#) [Instagram](#) [YouTube](#) /Eminevim



**DR. ÖMER
OSMAN PALA**
Doğal Hayat Polikliniği

TEDAVİNİN KAYNAĞI: **DUYAN VE HİSSEDEN ELLER**

1988 yılında Sivas'ın Zara ilçesinde doğdu. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun oldu. 2012-2014 yıllarında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Yüksek Lisansını tamamladı. 2011 yılında Türkiye Uygulamalı Osteopati Enstitüsünde başlamış olduğu osteopati eğitimini, 2016 yılında osteopat ünvanı alarak tamamladı. 2015 yılından itibaren Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde, akademik ve klinik çalışmalarına devam etmektedir.

Osteopati, 1874 yılında Amerikalı doktor Andrew Taylor Still tarafından geliştirilmiş, tüm dolaşım sisteminin ve özellikle omurga ve hareket sisteminin doğru düzenlenmesini sağlamak amacı ile uygulanmaya başlanmış bir manuel terapi yöntemidir.

Amerika'da okul açan Still'in öğrencileri kısa zamanda tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Bugün Avrupa'daki fizyoterapist ve doktorlar 5 sene

eğitimin ardından "osteopat" ünvanı alarak mezun olmaktadır.

Bir osteopat'ın elleri, ayrıntılı anatomik bilgisi ve farklılaşmış özel pratik eğitimi sayesinde vücutta en ufak hareketleri hissedebilme, yorumlama ve tedavi edebilme yeteneğine sahiptir. Osteopat'ın amacı, fizyolojik doku gerginliklerini düzelterek, dolaşımın düzenlenmesini ve tüm organizmanın kendi içinde düzgün çalışmasını sağlamaktır.

YENİDOĞANDAN 80 YAŞININA HERKESE UYGUN

Osteopatiyi diğer tıbbi disiplinlerden ayıran anahtar prensip, entegre bir şekilde işleyen tüm vücudun birlik ve bütünlük içinde çalışmasıdır. Osteopat ağrısız bir şekilde vücuda yardım ederek stresi azaltır ve daha geniş hareket kabiliyetini vücuda sağlayarak bu kısıtlanmış alanı serbest bırakıp vücudun kendini yeniden iyileştirmesini sağlar.

Osteopati;

- Bel, boyun, sırt ağrılarında ve fitiklerinde
- Migren ve gerilim tipi baş ağrılarında,
- Ameliyat sonrası ağrı ve yapışıklıkların giderilmesinde
- Kronik yorgunlukta
- Uyku bozukluklarında
- Spor yaralanmalarında
- Eklem sertliği, kireçlenme gibi artrozik değişikliklerde sıklıkla kullanılır.





Osteopatik uygulamalar bir günlük bebekten 80 yaşındaki bireylere kadar herkese uygundur. Hamilelerde ilaç kullanmanın tehlikeli olduğu düşünüldüğünde sıklıkla karşılaşılan bel ve sırt ağrılarında osteopatik yaklaşımlar oldukça etkilidir.

OSTEOPATİK TEDAVİLER 3 SİSTEM ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞİR

1- Paryetal Osteopati: Vücuttaki eklemler, kemikler, kaslar, bağlar ve tüm fasya gruplarının tedavisini kapsar. Osteopatlar, eklemlerdeki hareketliliği ve kanın eklem akışını arttırarak eklem ve kaslardaki tutulmalar sonucu oluşan ağrının giderilmesini sağlarlar.

2- Visseral Osteopati: İç organlar ve onları tutan bağlar, damarlar, lenfatik sistem ve sinirleri kapsar. Osteopatlar, azalan hareketliliği ve

organa giden kan akımını arttırarak oluşan ağrının giderilmesini sağlarlar.

3- Craniosacral Osteopati; Yüz ve başın da dahil olduğu, bütün vücutta var olduğu kabul edilen hareket ve ritim sistemidir. Craniosacral Osteopati beyni ve omurilik'i saran ve kuyruk sokumuna kadar devam eden zarların gerilmesi, gevşetilmesi ve mobilizasyonlarını kapsar.

OSTEOPATİNİN 3 TEMEL İLKESİ

1- Vücut bir bütündür, birçok parçanın toplamı değildir. Vücut parçalarını birleştiren bağ dokusu ve faysalar, tüm kas, sinir, damar ve organları kuşatarak tüm vücudu birbirine bağlar.

2- Yapı ve fonksiyon birbiriyle ilişkilidir. Yani anatomik yapıda bir

“ Bir osteopat'ın el-leri, ayrıntılı anatomik bilgisi ve farklılaşmış özel pratik eğitimi sayesinde vücutta en ufak hareketleri hissedebilme, yorumlama ve tedavi edebilme yeteneğine sahiptir

anormallik varsa bu oradaki fonksiyonu da etkileyecektir.

3- Beden kendi kendini iyileştirmek için ihtiyacı olan potansiyele sahiptir. Uygulanan tedaviler bu potansiyeli açığa çıkararak homeostazi sağlamaya yönelik olmalıdır.

MÜŞTERİ NE İSTER?

TÜMAY MERCAN | Kocaeli Üni. İletişim Fak. Öğr. Gör.



“Aslında müşteri ne ister sorusunun cevabı kendinizi müşterinin yerine koymakta. Güler yüzün her zaman geçerli olduğunu unutmamakta fayda var. Bugünün dikkatli müşterisi işyerinizin yaşam süresine, sizin davranışlarınıza, ürün ve hizmet kalitenize bakarak ömür biçiyor ve size o kadar yaşam hakkı tanıyor.

Ticaret yapanlar için müşterileri elbette önemlidir. Müşteri olmazsa ticaret olmaz. Hesap basit, satış yoksa kar yok. Kar yoksa yaşam ve sürdürülebilirlik yok.

Müşteri sizin için hayati önem taşıyor elbette ama gerçekten müşteriye önem veriyor musunuz?

Müşterinin ne istediğini, beklediğini, nelere kızdığını nelerden memnun olduğunu biliyor musunuz? Sizi diğer rakiplerinize göre neden tercih ettiğini ya da etmediğini?

MÜŞTERİ NE İSTER?

- Müşteri satın aldığı ürüne ve ürünü satan yere güvenmek ister.
- Müşteri fiyatın doğruluğuna, ürünün ederine güvenmek ister. Satın alınan ürünün özelliğine göre temizlik kurallarına, hijyen kurallarına uyum ister. Özellikle gıdada.

- Kolay ulaşmak ve araç parkı kolaylığı ister.
- Müşteri saygı ve sağlıklı iletişim ister. Sorularına cevap bekler. “Alırsan al, almazsan kendin bilirsin” tavrını anlar.
- Müşteri temiz kokan dükkân ister.
- Müşteri “hoş geldin, güle güle” ve “güleryüz” bekler. O an satın almamış olabilir. Ama memnun ayrıldığı dükkândan mutlaka alışveriş eder veya tavsiye eder.
- Müşteri değer verildiğini görmek ve hissetmek ister.

Sektörünüze göre eklemeler yapmak mümkün. Çok şey mi istiyor müşteri ne dersiniz?

BUGÜNÜN MÜŞTERİSİ

Bu günün müşterisi beklentisi yüksek bir müşteri. Bu beklentileri

karşılayamayacak olanların hangi iş kolu olursa olsun, iş yeri açmaması, açarsa da bu talepleri karşılayabilmesi gerek.

Bu müşteri talepleri yeni değil aslında yüzlerce yıldır var. Fakat bu günün müşterisi biraz daha seçici ve kanunlar müşteriyi koruyor.

MÜŞTERİ KENDİSİ GİBİ DÜŞÜNMENİZİ İSTER

Aslında müşteri ne ister sorusunun cevabı kendinizi müşterinin yerine koymakta. Güler yüzün her zaman geçerli olduğunu unutmamakta fayda var. Bugünün dikkatli müşterisi işyerinizin yaşam süresine, sizin davranışlarınıza, ürün ve hizmet kalitenize bakarak ömür biçiyor ve size o kadar yaşam hakkı tanıyor.

Sözün özü; Müşteriye verdiğiniz öneme, bunu ona anlatma şekline, derecenize göre işinizin yaşam süreniz belirleniyor.

KALİTELİ VE HIZLI HİZMET...

Dijital Baskı ve Reklam İşlerinizde

Sorunsuz, kaliteli, kurumsal ve hızlı hizmetin keyfini çıkarın



Matbaa Hizmetleri



Dijital Baskı



Tabela



Serigrafi Baskı



Branda Afiş



Araç Giydirme

Kazım Karabekir Cad.
K.Karabekir İşhanı 132/72-80
Dışkapı/ANKARA



Tel•Fax: 0312 311 68 98
Gsm : 0544 311 68 98
E-mail : oriontnt@hotmail.com

Mustafa BAŞPEHLİVAN



İlgaz
Dağı

ÇANKIRI

Eskilerin deyişiyile “tuzu, tozu, kızı meşhur” Çankırı, Anadolu’nun 181 bin nüfuslu şirin bir ili olarak başkent’in kuzeydoğu komşusudur.



Tarihi milattan önceye uzanan ve ismini Anadolu'nun yerel halklarından alan "Gangra", Emir Karatekin tarafından 1082 yılında fethedilmesinin ardından ise Türklerin söyleyişine uygun olarak adını "Çankırı"ya bıraktı. Osmanlı döneminde ise şehrin antik adı korunarak Kangırı olarak kullanıldı.

Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Korgun, Kurşunlu, Kızılırmak, Orta, Şabanözü, Yapraklı ilçelerinden oluşan Çankırı'da Türk milli kültürü yaşatılmaktadır. Köylerinde çoklukla "kapalı toplum" özelliği görülmekte, hatta köy odalarında geleneksel misafirperverliğimizi sergilenmektedir.

YÂRAN KÜLTÜRÜ

Çankırı deyince "yâran kültürü"nü anmadan geçmek olmaz. "Dostlar" anlamına gelen Yâranlık, 13. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına değin Anadolu'da esnaf ve sanatkarlar birliğini oluşturan Ahilik teşkilatının, Orta Asya Türk kültürünün göçler yoluyla Anadolu'ya gelmiş bir uzantısı olarak kabul edilir. Tıpkı ahilik gibi Yâranlık iki temel kaynaktan beslenir. Birisi Türk töresi, diğeri İslami inanışlardır.





Çankırı
Taş Mescit



Çankırı
Kayatuzu

Çankırı'da hem köylerdeki köy odalarında hem de kent merkezinde Yâran meclislerinde, sohbetlerle bu kültür yaşatılır. Yaşa ve kıdeme göre belli bir hiyerarşi ve düzen içinde sevgi ve saygı çerçevesinde geçen Yâran sohbetlerinde gençlere yol, yordam, edep öğretilir. Bu eğitim ve kültür yuvalarında yeri gelir oyunlar oynanır, yeri gelir türküler söylenir ve mutlaka ziyafet verilir, kahveler içilir.

ILGAZ

"Anadolu'nun yüce bir dağı" olan Ilgaz'a bağrında serin bir yer açan Çankırı, hem yaz hem de kış turizmiyle hatırı sayılır bir yer edindi.

Ilgaz Kadınçayırı ve Yıldıztepe Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak yatırımların devam ettiği bölgede, kış sporlarının yanı sıra dağ yürüyüşü, kros, dağ bisikleti, kampçılık, izcilik, karavan turizmi, dağcılık gibi etkinliklere uygunluğuyla yılın 12 ayında turistler için cazibe merkezi oluyor.

KAYATUZU MAĞARASI

Türkiye'nin kaya tuzu üretiminin yüzde 95'inin gerçekleştiği Çankırı,

yerin 150 metre altında, 1 buçuk kilometre uzunluğa ve 24 galeriye sahip mağarasıyla şehre gelenlere farklı bir deneyim sunuyor. Beş bin yıldan beri kullanılan mağara, astım ve bronşit gibi akciğer hastalığı bulunanlara da şifa veriyor. Ayrıca, 200 yıldan beri mumyalanmışçasına hiç bozulmadan kalan eşek ile tavşan da mağara içerisinde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

TAŞ MESCİT

Selçuklu taş işçiliğinin güzel örneklerinden Taş Mescit hastane ve tıp okulu olarak kurulmuş, bunun yanında hadis eğitiminin de



Ilgaz Dağı
Kayak



Şemsiyeli
Sokak



Çivitçioğlu
Medresesi



verildiği bir eğitim kurumu olarak uzun yıllar hizmet vermiş. 1235 yılında Cemaleddin Ferruh tarafından yaptırılan Taş Mescit'te, bugün tıp sembolü olarak kullanılan, kabartmalı iki yılan motifli yer almaktadır ancak aslı kaybolmuştur. Eczacıların sembolü olan gövdesinde yılan sarılı kupa ise Çankırı Müzesinde sergilenmektedir. Osmanlı zamanında bir dönem Çankırı Mevlevihanesi olarak hizmet veren mescit, Balkan Harbinde mücadele eden Osmanlı ordusuna maddi ve manevi yardımlarda bulunan yerlerden biridir.

ÇİVİTÇİOĞLU MEDRESESİ

Kapısından girer girmez gelenleri sadaka taşıyla karşılayan Çivitçioğlu Medresesi, bu yönüyle yardım yapanlar ile ihtiyaç sahiplerini birbirlerini görmeden buluşturan incelikli bir kurum olarak dikkati çekiyor. 1754 yılında yapılan iki katlı taş yapı, restore edilmesinin ardından bugün kültür binası olarak hizmet veriyor ve geleneksel sanat kurslarından çeşitli sergilere ev sahipliği yapıyor.

ŞEMSIYELİ SOKAK

Şemsiyeli-Fenerli Sokak, Çankırı Belediyesince halkı eski çarşı bölgesine çekmek ve turistler için de cazip bir yer haline getirmek için hazırlandı., Güzergah-tan geçenlerin üzerinde rengarenk serinlik oluşturan sokak, amacına uygun olarak son dönemin ilgi çeken merkezlerinden biri haline geldi.

Çankırı'da görülmeye değer yerler arasında Sultan Süleyman Cami, medresenin Çankırı Kalesi ve şehri fetheden Kara Tekin'nin mezarı, Çankırı Müzesi de bulunuyor.



Kayatuzu
Mağarası



Adliyeden Bir Kâğıt Geldi!

Mahkeme, Cumhuriyet Savcılığı veya icra dairelerinden size gelen her "kâğıt" resmi bir işlem hakkında size bilgi vermek için gönderilmiştir. Bu kurumlar tarafından gönderilen kâğıda da "Tebliğat" adı verilir.

Adliyeden Yazı Gelince Ne Yapmalıyım?

Üzerini dikkatle okursanız gereken tüm bilgilerin yazılı olduğunu göreceksiniz. Eğer bu bilgilerin karmaşık veya anlaşılmasız olduğu düşüncesinde iseniz bir avukatın yardımını alabilirsiniz. Elinizde tebliğat ile birlikte adliyeye gittiğinizde Danışma Masasındaki görevliler de size yardımcı olacaktır.

Tebliğat Ne Hakkındadır?

Tebliğat size bir hukuki işin haber verilmesi için gönderilmiştir. Devlet sizin aleyhinize veya lehinize olabilecek bir iş hakkında sizin ifadenize veya yardımınıza ihtiyaç duyulduğunda size haber vermekte ve sizin kendi hakkınızı savunmanızı veya bilgi veya görgünüzü anlatmanızı veya şikâyetlerinizi dile getirmenizi beklemektedir. Hangi mahkeme veya makam tarafından ne sebeple gönderildiği tebliğatın üzerinde yazılıdır.

Esas Numarası Nedir?

Mahkemeler işleri düzenli olarak yürütebilmek için her dosyaya ayrı bir numara verir. Bu numara esas numarası olarak adlandırılır ve "E:" şeklinde kısaltılır. Esas numarasının basit bir mantığı vardır. İlk bölümü davanın açıldığı yılı ikinci bölümü ise o yıl içerisinde açılan kaçınıcı dava olduğunu gösterir: "E: 2009/65" veya "E: 09/65" şeklinde yazılır. Her mahkeme ayrı numara verdiği için dosyalar Mahkeme adı ile birlikte anılır. Örneğin; Rize Ağır Ceza Mahkemesi E:08/103.

Tebliğatı Aldım, Hiçbir İşlem Yapmasam Olmaz mı?

Halk arasında "tebliğatı alınca hiçbir iş yapmazsam hukuki süreç başlamaz" şeklinde bir yanlış inanış vardır. Tebliğat size geldiğinde bir hukuki işlem başlamıştır. Susmak demek, hakkınızı tehlikeye atmak demektir.



Hiçbir İşlem Yapmasam Ne Olur?

Unutmayın ki; devlette işler sürüncemeye bırakılmaz. Her işin bir süresi vardır. Tebliğatı aldığınız anda o süre işleme-ye başlamıştır. İtiraz hakkınızı kaybedebilirsiniz, hak kaybına uğrayabilirsiniz, borç altına girebilirsiniz, borcu kabul etmiş sayılabilirsiniz, hatta bazı durumlarda polis tarafından zorla götürülebilirsiniz.

Tebliğatı Muhtara Bırakmışlar, Almasam Olmaz mı?

Evde yoksanız ihbar kapıya yapıştırılıp tebliğat muhtara bırakılır. Tebliğat muhtara bırakıldığı gün size bırakılmış sayılır. Almanız dahi süreler işlemeye başlamıştır.

Tebliğatı Eski Adresime Göndermişler, Haberim Olmadı!

Daha önce adli birimlerden tebliğat aldığınız adresiniz değişmiş ise yeni adresinizi bildirmek sizin sorumluluğunuzdur. Yeni adresinizi bildirmez iseniz nüfus müdürlüğünde kayıtlı olan adresinize tebliğat yapılır. Bu nedenle mutlaka güncel adresinizi nüfus müdürlüğüne bildiriniz.

› Kaynak: <http://www.hukukiyardim.gov.tr/>



DİVAİSİB TERMAL RESORT HOTEL & SPA

Tel: 0.384 471 22 44 (Pbx) Fax: 0.384 471 22 77
Kaplıca Mevkii Kozaklı / Nevşehir
www.divaisib.com



%20 Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı Ziraat'te!



Hemen Ziraat Bankası'na gelip bir Çeyiz Hesabı açtırın.
En az 3 yıl birikim yaparak 27 yaşınızı doldurmadan önce evlenmeniz durumunda toplam birikiminizin maksimum %20'si kadar devlet katkısı hesabınıza eklensin.
Detaylı bilgi için Şubelerimize bekliyoruz.

 **Ziraat Bankası**
Bir bankadan daha fazlası

 **Müşteri İletişim
Merkezi**
www.ziraatbank.com.tr

 /ziraatbankasi

Emeęe, berekete ve

deęerlerimize vâkıf

Emekle gelen nimetin bereketi büyüteęine inananlara...
Asırlar öncesine uzanan köklerimizden hiç kopmayanlara...
Bizi biz yapan ortak deęerlerimizin gücüne vâkıf olanlara selam olsun.

Birlikte kazanmak, birlikte büyüme ve ölkemizin gücüne güç katmak için Vakıf Katılım yanınızda!





Esnaf ve
Sanatkara

%0

Faizli

Kredi Desteđi

Hiçbir meslek kaybolmasın, sanatkarlarımız unutulmasın, ustalık belgesi sahibi esnaf ve sanatkarlarımız kendi işlerini kurabilsin diye, Türkiye'nin ilk 0 faizli* ve 5 yıla varan vadelerle işletme kredileri Halkbank'ta.

Kredi almak için en yakın Şubemize ya da Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne uğrayın, işinizi canlandırın.

* Sıfır faizli krediler 150 bin TL üst limitli olup kaybolmaya yüz tutan mesleklerdeki esnaf ve sanatkarlara ya da en az 3 yıllık ustalık belgesi sahibi, son 1 yıl içerisinde işyerini kurmuş esnaf ve sanatkarlara kullanılan krediler için geçerlidir. Halkbank koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 **HALKBANK**